

Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 15^{ης} /28^{ης} Ὀκτωβρίου 2016, ἔλαβε χώραν σχολική τελετή πρός τιμὴν τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου 1940 εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τῆς ἐπὶ τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών Πατριαρχικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς.

Τὴν τελετὴν ταύτην ἐτίμησε διὰ τῆς παρουσίας αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορίας Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καὶ τοῦ μέλους αὐτῆς, Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ καὶ ἄλλων Ἀγιοταφίτων Πατέρων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καὶ μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου, τῆς καθηγητρίας τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου καὶ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας.

Ἡ τελετὴ αὐτὴ διωργανώθη ὑπὸ τοῦ Σχολάρχου καθηγητοῦ κ. Νικολάου Σουλιώτου καὶ ὀμιλητοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν ἐπρολόγησε, τῇ συνεργασίᾳ τῶν καθηγητῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ κ. Ἀνδρέας Δημητρίου ἐξεφώνησε τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας.

Τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς ἀναρτᾶται ἐνταῦθα ὡς ἔπεται:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

1. «Τῆς Σκέπης σου Παρθένε», Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Σκέπης.
2. «Σῶσον Κύριε», Ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ.
3. «Τῇ Ὑπερμάχῳ», Κοντάκιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
4. Πρόλογος τῆς ἑορτῆς ἀπὸ τὸν Σχολάρχην, καθηγητὴ κ. Νικόλαο Σουλιώτη.
5. Πανηγυρικὴ ὀμιλία ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Ἀνδρέα Δημητρίου.
6. Προβολὴ ἀποσπάσματος γιὰ τὴν λήψη τῆς ἠρωϊκῆς ἀπόφασης τοῦ Ἰωάννη Μεταξᾶ.
7. «Ἡ ἐποποιία τοῦ 1940 μέσα ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ καὶ ξένον τύπον», παρουσιάζει ὁ μαθητὴς Ἀλέξανδρος Γκίνης.
8. Τραγούδι: «Θά πάρω μιαν ἀνηφοριά».

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

9. «Ἡ συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα», παρουσιάζει ὁ μαθητὴς Κωνσταντῖνος Στάμου.
10. Διάγγελμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Δαμασκηνοῦ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς πρώτης

έθνικῆς ἐπετείου τοῦ '40.

11. Τραγούδι: «Μακεδονία ξακουστή».

12. Ὅδυσσέα Ἐλύτη: «Ἄσμα ἡρωϊκό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας», ἀπαγγελία ἀπό τούς μαθητές.

13. «Ἐθνικός Ὕμνος».

14. **ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ.**

Συντελεστές τῆς ἐκδήλωσης.

1. Δημητρίου Ἀνδρέας, διοργάνωση ἐορτῆς.

2. Ἀλβανός Γεώργιος, μουσική ἐπιμέλεια.

3. Γκίνης Ἀλέξανδρος, τεχνική ὑποστήριξη.

4. Ἀπαγγέλουν οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς, Ξενάκης Παναγιώτης, Γκίνης Ἀλέξανδρος, Στάμου Κωνσταντῖνος, Τσολάκης Βασίλειος.

Εἰς τά περιεχόμενα τοῦ προγράμματος τούτου, λόγους καθηγητῶν, ἀπαγγελίας καί πατριωτικά ἄσματα ὑπό τῶν μαθητῶν μετεφέρθη τό μήνυμα τῆς αὐτοθυσίας καί τῆς ὁμοψυχίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τῆς ἀνδρείας τῶν ἀγωνιστῶν προγόνων ἡμῶν τῶν ἐτῶν 1940-1944 ὥστε νά συμπαραταχθοῦν εἰς τό ΟΧΙ τοῦ Μεταξᾶ, καί νά ἀποδιώξουν τήν στυγεράν Ἰταλικήν καί Γερμανικήν Ναζιστικήν κατοχήν πέραν τῶν Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καί συνόρων, οὕτως ὥστε τό ἔθνος νά ζήσει καί πάλιν μέ τάς ἀρχάς τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς παραδόσεως αὐτοῦ, τῆς δημοκρατίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά ἐπουλώση εἰς τά μεταπολεμικά χρόνια τάς πληγὰς τοῦ πολέμου εἰς ἀπωλείας ἀνθρωπίνων ζωῶν καί περιουσιῶν καί δημιουργήση δομάς ζωῆς ὑπερβαινούσας τά ὅρια τῆς πτωχείας καί τῆς ἀνεχειίας καί ἐγγιζούσας τά ὅρια τῆς εὐημερίας, ἡ ὁποία ἀρμόζει εἰς τήν ἀνθρωπίνην ζωήν.

Ἐπί τῇ λήξει τῆς τελετῆς, τόσον ὁ Μακαριώτατος ὅσον καί ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ἐπήνεσαν τούς καθηγητάς καί τούς μαθητάς διά τήν καλήν διοργάνωσιν καί ἀπόδοσιν καί τήν μετάδοσιν τοῦ μηνύματος τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου 1940, τῆς ἐλπίδος, τῆς ἀναστάσεως καί τῆς προόδου διά τῆς τιμῆς τῆς θυσίας καί τῆς ἀνδρείας τῶν προγόνων μας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

http://youtu.be/v0_lf2LEKRg

