

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Από τας παρελθούσας δεκαετίας ἔχει καθιερωθῆ ὡς ἔθιμον ἐπίσκεψις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς εἰς τόν Πρόεδρον τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ τήν παραμονήν ἐκάστου Νέου Πολιτικοῦ Ἔτους.

Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή λαμβάνει χώραν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον καί ἀποβλέπει εἰς τήν καλλιέργειαν καλῶν σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τῶν ἐν λόγῳ Ἐκκλησιῶν καί τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν ὁ Πρόεδρος τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἐνδεχομένως καί ὁ ὑπουργός Ἑσωτερικῶν καί ὁ ὑπουργός Θρησκευμάτων, προσφωνεῖ τούς Χριστιανούς Ἐκκλησιαστικούς Ἀρχηγούς, ἐξ ὀνόματος δέ τούτων ἀντιφωνεῖ ὁ Ἐλληνορθόδοξος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων.

Τό αὐτό συνέβη καί ἐφέτος. Τήν Δευτέραν, 28^η Δεκεμβρίου 2009, περί τήν 11:00 π.μ., οἱ χριστιανοί Ἐκκλησιαστικοί Ἀρχηγοί μετά μικρᾶς συνοδείας ἕκαστος, ἀνταπεκρίθησαν εἰς τās ἀποσταλείσας προσκλήσεις καί ἐπεσκέφθησαν τόν Πρόεδρον τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Συμεών Πέρες εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον εἰς τήν περιοχὴν Ραχάβια τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ' εἰς τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν συνωδεύετο ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, Ἀντιπροέδρου τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἡγουμένου ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας.

Ἡ διοργανωθεῖσα τελετὴ ὑποδοχῆς περιελάμβανε ἀρχικῶς δεξίωσιν, ἐν συνεχείᾳ δέ προσφώνησιν τοῦ Προέδρου κ. Συμεών Πέρες πρὸς τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἀρχηγούς, ἔχουσιν περίπου ὡς ἑξῆς:

«Μακαριώτατοι,

Σεβασμιώτατοι,

«Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διὰ τήν ἀνταπόκρισιν πρὸς τήν πρόσκλησίν μας. Σᾶς εὐχόμεθα καλὰ Χριστούγεννα καί εὐτυχισμένον τό Νέον Ἔτος. Γνωρίζω ὅτι ὑπάρχουν μεταξύ μας διαφοραί, περισσότερα ὅμως εἶναι τὰ κοινά σημεῖα μεταξύ μας. Παρά τās διαφοράς μας, ἀτενίζομεν τόν ἴδιον οὐρανόν, πιστεύομεν εἰς ἕνα θεόν, ἕνα Κύριον. Τόν θεόν τῆς ἀγάπης καί ὄχι τῆς βίας. Προσβλέπομεν πρὸς ἐσᾶς ὡς συνεργάτας τῆς εἰρήνης. Πιστεύομεν ὅτι ἡ εἰρήνη εἶναι ἐγγύτερον νῦν ἢ πρότερον. Εὐρισκόμεθα εἰς στάδιον ἀνανεώσεως τῶν διαπραγματεύσεων διὰ τήν εἰρήνην μέ τούς Παλαιστινίους. Ἐλπίζομεν νά μὴν ὑπάρξουν δυσάρεστα γεγονότα, τὰ ὅποια θά ἀνακόψουν αὐτάς. Ἐπαναλαμβάνομεν τήν βᾶσιν τῶν εἰρηνευτικῶν διαπραγματεύσεων, τήν λύσιν δηλαδή τῶν δύο ὁμόρων κρατῶν, τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν

Παλαιστινίων ζώντων έν έλευθερία, ειρήνη και άσφαλεία. Θέλομεν νά έπεκτείνωμεν τάς διαπραγματεύσεις και μετά τών άλλων γειτονικών ήμών κρατών, δηλαδή τής Συρίας και του Λιβάνου.

Είς τό Ίσραήλ ύπάρχει μία μεγάλη Μουσουλμανική Κοινότης. Ύπάρχει επίσης και μία μικρή Χριστιανική Κοινότης. Θέλομεν δι' όλας τάς Κοινοτήτας, τών Μουσουλμάνων, τών Χριστιανών και τών Δρούζων ίσα δικαιώματα άνεξαρτήτως άριθμοϋ μελών, φυλής, και θρησκευματος. Ίσα δικαιώματα είς τήν παιδείαν και τήν κοινωνίαν και οίκονομικήν ζωήν.

Προσπαθοϋμεν νά άνταποκριθώμεν είς τά αίτήματά σας. Είχομεν τήν επίσκεψιν του Πάπα είς τό Ίσραήλ. Νομίζομεν ότι ήτο έπιτυχής. Ήτο ένα μήνυμα ειρήνης.

Τό κράτος του Ίσραήλ προσπαθεϊ νά έφαρμόση ως αρχήν ότι ό πιστός κάθε θρησκείας θά έχη τό δικαίωμα τής έλευθέρας προσβάσεως είς τόν ίδιόν του άγιον τόπον μέ έγγυημένην τήν ασφάλειάν του, τό ότι δηλαδή ό τόπος αυτός δέν θά μετατραπή είς τόπον χρήσεως βίας.

Γνωρίζομεν ότι ύπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ ήμών, πιστεύομεν όμως ότι τό πνεϋμα είναι άνώτερον τών διαιρέσεων».

Σύντομον προσφώνησιν άπηθύνη και ό Άναπληρωτής Πρωθυπουργός και Ύπουργός Έσωτερικών του Ίσραήλ κ. Eli Isai, ή όποία διελάμβανε περίπου τά έξής:

«Χαιρόμεθα διά τήν συνάντησιν. Σās εύχόμεθα καλās έορτάς. Ήμεϊς κατά τάς έορτάς ήμών προσευχόμεθα ύπέρ τής ειρήνης. Άς προσευχηθώμεν και κατά τάς έορτάς Σας ύπέρ τής ειρήνης. Ό θεός μας είναι θεός τής ειρήνης, φέρων ειρήνην και ζητών τήν συνεργασίαν μας διά τήν ειρήνην. Άς έξέλθη λοιπόν και από τό Μέγαρον τουτο μήνυμα ειρήνης πρός τήν περιοχήν και πρός όλον τόν κόσμον δι' έν ειρηνικόν έτος 2010».

Ήκολούθησεν ή άντιφώνησις του Μακαριωτάτου, έχουσα ως έπεται: (βλέπε σύνδεσμο <http://en.jerusalem-patriarchate.info/2009/12/28/604/>)