

# Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 2009

Τὴν Δευτέραν, 1<sup>η</sup>-14<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2009, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ' ἐτέλεσε τὴν ἱεράν ἀκολουθίαν τοῦ Ἀγιασμοῦ εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Σχολὴν τῆς Ἁγίας Σιών, τὸ Ἑλληνορθόδοξον Γυμνάσιον καὶ Λύκειον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως, Γέροντος Δραγουμάνου κ. Χριστοδούλου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καὶ τοῦ Σχολάρχου μοναχοῦ π. Φωτίου. Ἡ Σχολὴ ἀκολουθεῖ τὰ μαθήματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος. Εἰς αὐτὴν φοιτοῦν μαθηταί, οἱ ὅποιοι θά στελεχώσουν μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν των τὴν Ἱεράν Ἀγιοταφίτικὴν Ἀδελφότητα.

Εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ἀγιασμοῦ συμμετεῖχαν πάντες, διδάσκοντες καὶ διδασκόμενοι. Κατ' αὐτὴν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσεφώνησε διδάσκοντας καὶ διδασκομένους ὡς ἑξῆς:

*«Ἀγαπητοὶ μαθηταὶ καὶ ἀγαπητοὶ διδάσκοντες, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,*

*Ἰδιαιτέρα χαρὰ καὶ συγκίνησις κατέχει ἡμᾶς ταύτην τὴν εὐλογημένην ἡμέραν, πρώτην τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου καὶ ἀρχὴν τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, διότι ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Τάφου συνήγαγε πάντας ἡμᾶς εἰς τὴν Ἱεράν Πατριαρχικὴν Σχολὴν, διὰ τὴν τέλεσιν τοῦ ἀγιασμοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.*

*Ἡ Πατριαρχικὴ Σχολή, εἰς τὴν ὁποῖαν φοιτᾶτε, εὐρίσκεται εἰς τὸ κέντρον τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Ἀγιοταφίτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος καὶ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, διότι κατέστη τὸ φυτώριον, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀναδεικνύονται ἱκανὰ στελέχη τῆς Ἀδελφότητος, ἵνα ἐπανδρώσουν τὸ Τάγμα τῶν Σπουδαίων, νά προσφέρουν τὴν διακονίαν αὐτῶν εἰς τὰ Πανάγια Προσκυνήματα καὶ εἰς τὸ εὐλαβές ποίμνιον ἡμῶν, τὸ ὁποῖον διὰ μέσου τῶν αἰώνων ζῆ καὶ κινεῖται ἐντός τῶν Ἁγίων Τόπων, περίξ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καὶ ἐντός τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.*

*Ζῶμεν εἰς μίαν ἐποχὴν, κατὰ τὴν ὁποῖαν ἡ ἠθικὴ, ἀλλὰ καὶ ἡ φυσικὴ τάξις τῶν πραγμάτων ἔχει ἀνατραπῆ καὶ ἡ σύγχυσις κυριεύει τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων. Κύριος σκοπὸς τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς ἡμῶν Σχολῆς εἶναι νά ἀναδείξῃ προσωπικότητα, ἐμφορουμένας ὑπὸ τοῦ φρονήματος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ φωτός τῆς Τρισηλίου θεότητος καὶ τοῦ φωτός τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, περὶ αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ ὁποίου φωτός ὁ Κύριος εἶπεν εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ ἀποστόλους Αὐτοῦ: «Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς», (Ματθ. 5, 14-16). Τούτους τοὺς Κυριακοὺς λόγους ἀπευθύνομεν καὶ ἡμεῖς σήμερον πρὸς ὑμᾶς, τοὺς μαθητὰς, οὕτως ὥστε νά τοὺς ἐνστερνιστῆτε, διὰ νά συνεχίσωμεν ἀπὸ κοινοῦ τὴν ἱεράν αὐτὴν ἀποστολὴν ἡμῶν, καὶ διὰ νά δώσωμεν τὴν καλὴν μαρτυρίαν ἐδῶ εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους.*

Ἐχομεν τό μέγα προνόμιον νά εἶμεθα λειτουργοί καί διάκονοι τῶν ἱερῶν τόπων, οἱ ὁποῖοι συνδέονται ἄρρηκτα μετά τοῦ μυστηρίου τῆς θείας οἰκονομίας, μετά τοῦ μυστηρίου τῆς φανερώσεως τῆς ἀληθείας. Τοῦτο ἀποδεικνύεται ἀπό τό γεγονός τῆς προσελεύσεως ἑκατοντάδων καί χιλιάδων προσκυνητῶν ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου καί κυρίως ἀπό τά Ὀρθόδοξα κράτη. Οὗτοι δέν προσέρχονται μόνον, διά νά προσκυνήσουν, ἀλλά διότι ἀναζητοῦν νά θεωρήσουν μέ τούς ἰδίους φυσικούς, ἀλλά καί πνευματικούς αὐτῶν ὀφθαλμούς τό μέγα γεγονός τῆς σωτηρίας ἡμῶν καί νά ψηλαφήσουν τήν σεσαρκωμένην ἀλήθειαν. Εἰς τοῦτο συνίσταται ἡ μεγάλη ἀποστολή τοῦ Ἁγιοταφίτου καί εἰς ταύτην ἀκριβῶς τήν ἀποστολήν καλεῖσθε ὑμεῖς, οἱ μαθηταί καί πάντες ὅσοι ἄλλοι προσφέρουν τήν διακονίαν αὐτῶν, νά ἀναλάβητε εὐθύνας ἱεράς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καί τῶν συνανθρώπων ἡμῶν.

Εὐχομαι τό νέον σχολικόν ἔτος νά ἀποβῆ καρποφόρον καί ὠφέλιμον καί δι' ὑμᾶς, ἀλλά καί διά τούς γονεῖς ὑμῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπό ἀγάπην καί εὐλάβειαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἐνεπιστεύθησαν ὑμᾶς εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Θέλομεν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ νά εὐχαριστήσωμεν ἐκ βάθους καρδίας τόν Σχολάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, π. Φώτιον, ὁ ὁποῖος ἀόκνως καί ἀκαταπαύστως ἐργάζεται διά τήν εὐρυθμον λειτουργίαν αὐτῆς, τόσον εἰς τόν ἐκπαιδευτικόν, ὅσον καί εἰς τόν διοικητικόν τομέα. Θέλομεν ἐπίσης νά καλωσορίσωμεν τούς ἐλλογιμωτάτους καθηγητάς, οἱ ὁποῖοι θά ἐργασθοῦν εἰς τό σχολεῖον, νά τούς εὐχηθῶμεν καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἀνάληψιν τῶν νέων καθηκόντων αὐτῶν καί νά τούς διαβεβαιώσωμεν ὅτι ἀπολαμβάνουν τῆς ἀμερίστου συμπαραστάσεως καί τοῦ ἐνδιαφέροντος, τόσον ἡμῶν τῶν Ἰδίων, ὅσον καί τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας, τῆς ὁποίας Πρόεδρος εἶναι ὁ Ἅγιος Ἐλευθερουπόλεως, Γέρων Δραγουμᾶνος κ. Χριστόδουλος, ὅπως ἐπίσης καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου.

Καί πάλιν σᾶς εὐχομαι καλήν σχολικήν χρονίαν καί ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ θεός τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τοῦ φωτός νά φωτίζη νά εἰρηνεύη καί νά ἐνσταλάζη εἰς τάς καρδίας πάντων τό φῶς Του, τήν εἰρήνην καί τήν ἀγάπην Του».

Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἠκολούθησε δεξιῶσις εἰς τήν αἴθουσαν τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Σχολῆς, ὅπου ὁ Σχολάρχης π. Φώτιος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὡς ἑξῆς:

«Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

κ.κ. καθηγηταί, ἀγαπητοί μαθηταί,

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐορτάζει σήμερον τήν Ἐκκλησιαστική Πρωτοχρονιά. «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ' ἐμέ, οὗ εἶνεκεν ἔχρισέν με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με, ... κηρῦξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν». (Λουκ. 4,18.), θά μᾶς ἀναγγεῖλει ὁ Κύριος. Ἕνας νέος χρόνος ἀρχίζει, μία νέα περίοδος, τήν ὁποίαν καλεῖται νά βαδίση ὁ ἄνθρωπος, περίοδος πού, ἐν ἀντιθέσει μέ τήν ἀρχαιότητα, καταυγάζει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά ἐξέλθῃ τῆς πτωχείας του, νά ἀνακτήσῃ τό κατ' εἰκόνα καί νά πορευθῆ πρός τό καθ' ὁμοίωσιν, νά κατακτήσῃ καί νά μεταμορφώσῃ τόν κόσμον, νά βασιλεύσῃ τῆς κτίσεως, νά ἐκπληρώσῃ τόν σκοπόν, διά τόν ὁποῖον ἐδημιουργήθη.

Σήμερα αρχίζει και μία νέα σχολική χρονιά. Διδάσκαλοι και μαθηταί και πάλιν καλούνται έκαστος από την δική του σκοπιά, να έπιτελέσουν τό έργο τής Παιδείας. Έργον έξαιρετικά δύσκολο εις τήν έποχήν μας, έποχήν άμφισβητήσεως τών πάντων και άποπροσανατολισμού. Ο άνθρωπος έχει έγκαταλείψει τήν πορεία του πρός τήν Βασιλεία του Θεού και έχει στραφεί πρός τόν γήϊνο παράδεισο, πού του ύπόσχεται ή τεχνολογία, παράδεισον όμως πού θά μπορούσε να πη κανείς, δέν διαφέρει από τήν κόλαση, αφού αναγκάζεται να έπιδοθῆ σ' έναν άγώνα ικανοποίησης αναγκών, συχνά περιττών, πού δημιούργησε ο τεχνικός πολιτισμός μέ τίς άνέσεις. Τό άποτέλεσμα είναι οι άνάγκες αυτές να γίνουν σκοπός τής ζωής, να λησμονηθῆ τό άληθινό νόημα τής ανθρωπίνης ύπάρξεως και τό τελειότερο δημιούργημα του Θεού, προωρισμένον διά τήν θέωσιν, να μεταβληθῆ σε ανώνυμο παραγωγική μονάδα, σε δοϋλο μιās ανικανοποίητης από άνέσεις και άγαθά κοινωνίας. Δυστυχώς πρός τήν κατεύθυνσιν αυτή κινείται σήμερον και ή Παιδεία, αφού θέτει σαν κύριο μέλημά της τήν συσσώρευση γνώσεων και άπόκτηση δεξιοτήτων για τήν παραγωγή υλικών άγαθών, ενώ κύριος στόχος της θά έπρεπε να είναι ή ένοίκηση στον άνθρωπο τής άληθινής και ένυπόστατης σοφίας του Θεού και τής Χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, ή όπως έπιγραμματικά λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Παιδεία μετάληψις αγιότητος έστί».

Μακαριώτατε,

«Χωρίς έμοϋ ου δύνασθε ποιειν ουδέν» (Ιω.15,5.), ειπε ο Κύριος και «θεμέλιον γάρ άλλον ουδεις δυναται θεϊναι παρά τόν κείμενον, ος εστιν Ιησοϋς Χριστός»(Α' Κορ. 3,11.), αναφωνει ο Αποστολος. Ο Κύριος ημών Ιησοϋς Χριστός μέ τήν διδασκαλία, τήν Σταύρωση και τήν Ανάστασή του και οι Άγιοι τής Εκκλησίας μας πρέπει να είναι για όλους μας τά πνευματικά πρότυπα στην καθημερινή πορεία μας πρός τήν αιωνιότητα.

Αυτή τήν ώρα μέ τήν έναρξη του νέου σχολικοϋ έτους, ή Πατριαρχική Σχολή, τό φυτώριον τής Αγιοταφικῆς Αδελφότητος, διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχομε τήν ιδιαιτέραν χαράν και εύλογίαν να αγιάζεται τό έργο μας από τήν Υμετέρα σεβαστή Πατρότητα και να λαμβάνωμε τήν έξ ύψους βοήθειαν, ή όποία είναι αναγκαία διά να έπιτελέση ή Σχολή τήν αποστολή της, αποστολή ή όποία συνδέεται μέ τήν τόσο σημαντική αποστολή τής Εκκλησίας τών Ιεροσολύμων, σημαντική για τό Έθνος μας, τήν περιοχή μας και τόν κόσμο όλόκληρο. Οι δόκιμοι τής Πατριαρχικῆς Σχολῆς θά κληθουν να διαφυλάξουν άλώβητο τήν Ίερά και Έθνική παρακαταθήκη τών προγόνων μας, τά προσκυνήματα και τήν Όρθόδοξη μαρτυρία, έδω εις τούς Άγίους Τόπους, τούς Τόπους πού καθηγίασε ή επί Γῆς παρουσία του Κυρίου μας.

Πολλά τά έτη σας, Μακαριώτατε».

Έκ τής Αρχιγραμματείας

ngg\_shortcode\_0\_placeholder