

ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Περικλέους 13, 192 00 Έλευσίνα

Τηλ. 210 55 43 186, 210 55 43 477

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ – ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ – ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

Το Κέντρο Αγάπης Έλευσίνας ιδρύθηκε τὸ 1964 ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Πρωτοπρεσβύτερο Έλευσίνας καὶ Καθηγητὴ Θεολογίας π. Γεώργιο Πηρουνάκη γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς πόλης, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀσθενεῖς οἰκονομικᾶ καὶ κοινωνικὰ οἰκογένειες, λειτουργῶντας ὡς Ἀνοικτὸ Κέντρο προστασίας τοῦ παιδιοῦ καὶ τῆς οἰκογένειας.

Μέσα ἀπὸ τὴν ἄρμονικὴ λειτουργία τῶν τομέων τῆς Φιλικῆς Φωλιάς, τῆς Δανειστικῆς Βιβλιοθήκης, τῆς Πινακοθήκης, τῆς Ἰματιοθήκης, τοῦ Ἐντευκτηρίου καὶ τῶν Ἀθλοπαιδιῶν, στοὺς ὁποίους δραστηριοποιεῖται τὸ Κέντρο Αγάπης Έλευσίνας, προσφέρεται ψυχοκοινωνικῆ, ἠθικῆ, πνευματικῆ καὶ ὑλικῆ ὑποστήριξη στὰ παιδιὰ καὶ τὶς οἰκογένειές τους.

Στὴ Φιλικὴ Φωλιά, ποὺ εἶναι ἡ βασικὴ δραστηριότητα τοῦ Κέντρου Αγάπης, τὰ παιδιὰ βρίσκουν φιλικὴ συμπαράσταση στὰ προβλήματά τους καὶ παράλληλα, μέσα ἀπὸ ὀργανωμένες παιδαγωγικὲς δραστηριότητες (χειροτεχνία, θέατρο, ζωγραφικὴ, μουσικὴ), καλλιεργοῦν τὰ ταλέντα καὶ τὶς δεξιότητές τους. Ἐπίσης μέσα ἀπὸ μία σειρὰ ὀργανωμένων προγραμμάτων τοῦ Κέντρου Αγάπης ὀριμάζουν ὡς προσωπικότητες καὶ διαμορφώνουν θετικὴ εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ τους, προκειμένου νὰ ἐνταχθοῦν ὁμαλὰ στὴν κοινωνία.

Τὸ ἔργο αὐτό, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα κοινωνικῆς προσφορᾶς, δὲν ἐπιχορηγεῖται ἀπὸ κανένα κρατικὸ φορέα. Στηρίζεται μόνο σὲ ἀνιδιοτελεῖς συνδρομὲς μελῶν καὶ φίλων, ποὺ κατανοοῦν τὸ σκοπὸ τοῦ Κέντρου καὶ τὴν πολύτιμὴ ἀρωγὴ ποὺ αὐτὸ παρέχει, ἀποδεικνύοντας ἔμπρακτα ὅτι ὁ ἔθελοντισμὸς εἶναι στάση ζωῆς πρὸς τὸ συνάνθρωπο.

Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, μέσα ἀπὸ τὸ πολύπλευρο φιλανθρωπικὸ, ποιμαντικὸ καὶ κοινωνικὸ του ἔργο καὶ τὴ βαθιὰ ἀγάπη του γιὰ τὸν ἄνθρωπο στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, οἱ ὁποῖες ἐκφράζουν ἀνιδιοτελεῖα, σεβασμὸ στὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ προσώπου, πολιτισμὸ καὶ ὀρθόδοξη ἀγάπη. Τέτοιες πρωτοβουλίες ἐξυψώνουν καὶ καθοδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ ὠραῖο.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τοῦ Ἱστοχώρου