

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ.

Ἡ ἐν λόγῳ συνάντησις ἐπραγματοποιήθη αὐτὴν τὴν Παρασκευὴν, 5^{ην} /18^{ην} Φεβρουαρίου 2011, διὰ τὴν προετοιμασίαν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῆ ἄργότερον, ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους. Ἡ Συνάντησις ἔλαβε χώραν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον Hilton Park, εἰς τὴν Λευκωσίαν. Ἦρξισε τὴν 10.00 πρωϊνὴν καὶ ὠλοκληρώθη τὴν 5.30 τὸ ἀπόγευμα. Τῆς Συνεδριάσεως προήδρευσε ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ'. Εἰς αὐτὴν μετέσχον ἐκπρόσωποι ἀπὸ ὅλας τὰς χριστιανικὰς οἰκογενεῖας τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου. Εἰς τὴν συνάντησιν αὐτὴν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τοὺς τιμιωτάτους Ἀντιπροσώπους τῶν Ἐκκλησιῶν διὰ τοῦ κάτωθι χαιρετισμοῦ:

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Εὐχαριστοῦμεν τὸν Πανάγαθον θεὸν διὰ τοιαύτην εὐκαιρίαν τῆς συναντήσεως ἡμῶν εἰς τὴν Ἐκτελεστικὴν Ἐπιτροπὴν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς.

Ὁ σκοπὸς τῆς συναντήσεώς μας ἐδῶ εἰς τὴν Μεγαλόνησον Κύπρον εἶναι διὰ νὰ συζητήσωμεν περαιτέρω τὴν διαδικασίαν ἀναδιοργανώσεως τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, ἰδίᾳ δέ ἔπειτα ὑπὸ τὰς τρεχούσας πολιτικὰς καταστάσεις εἰς τὴν ἡμετέραν περιοχὴν, τῶν ὁποίων διατελοῦμεν μάρτυρες. Εἶναι φανερόν ὅτι ἡ ἠνωμένη χριστιανικὴ φωνὴ ἡμῶν εἶναι τώρα περισσότερο ἀπαραίτητος ἀπὸ ποτὲ προηγουμένως. Μὲ ἄλλα λόγια, εἶναι ἡ ὥρα διὰ νὰ λάβωμεν ὑπόψιν σοβαρῶς καὶ ὑπευθύνως τὴν ἀποστολὴν ἡμῶν ὡς Ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται, οἱ ὁποῖοι στηρίζομεν τὰ συμφέροντα τῶν Ἐκκλησιῶν μας καὶ τῶν πιστῶν. Συμφώνως πρὸς τοῦτο, πρέπει νὰ εἴμεθα ἔτοιμοι νὰ ἀνταποκριθῶμεν εἰς τὰς κλήσεις, αἱ ὁποῖαι πραγματοποιοῦνται ἀπὸ τοὺς σεβαστοὺς πολιτικούς ἀρχηγούς πρὸς ἡμᾶς.

Δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας ταύτης, διὰ νὰ τονίσωμεν διὰ μίαν ἀκόμη φοράν τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ Συμβουλίου τούτου, ὑποχρεώσεις τὰς ὁποίας ἔχομεν ἤδη ἐφαρμόσει εἰς τὴν πράξιν.

Ἡ Ὁρθόδοξος Οἰκογένεια ἔχει ἐπιδείξει τὴν προσήλωσιν αὐτῆς εἰς τὴν προσπάθειαν διατηρήσεως τῆς ἀδελφοσύνης, τὴν ὁποίαν καλλιιεργεῖ τὸ Συμβούλιον. Ὑποστηρίζοντας τοῦτο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὑπὸ τὴν πεφωτισμένην ἡγεσίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλίαν νὰ τοποθετήσῃ τὰς συναντήσεις τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς εἰς μίαν σταθερὰν Διοικητικὴν καὶ Οἰκονομικὴν βᾶσιν εἰς τὴν Κύπρον. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον καλοῦμεν πάσας τὰς Ἐκκλησίας-μέλη τοῦ Συμβουλίου, νὰ ὑπερβοῦν τὰς ὁποιασδήποτε τυχούσας διαφορὰς μεταξύ των καὶ νὰ φθάσουν εἰς μίαν κοινὴν συναίνεσιν, μέσα ἀπὸ τὴν ὁποίαν θὰ τοποθετήσωμεν τὰς βασικὰς ἀρχὰς τοῦ

Καταστατικού του Συμβουλίου.

Θέλομεν νά ἐκφράσωμεν ἐπίσης τήν εὐγνωμοσύνην ἡμῶν ἰδιαιτέρως εἰς τόν ἀγαπητόν ἀδελφόν Ἀρχιεπίσκοπον Χρυσόστομον διά τήν θαυμασίαν καί γενναιόδωρον φιλοξενίαν αὐτοῦ καί θέλομεν νά εὐχαριστήσωμεν καί ὅλους ὑμᾶς, οἱ ὅποιοι ἀνταπεκρίθητε εἰς τήν πρόσκλησιν διά τήν συνάντησιν αὐτήν, μέ σκοπόν τήν ἀποφασιστικώτεραν δρᾶσιν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς καί τήν ἐκπλήρωσιν τῶν κοινῶν προσδοκιῶν».

Ἡ συνάντησις αὕτη, ὡς ἐλέχθη ἀνωτέρω ἐπραγματοποιήθη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, ὅστις ἐκαλωσώρισε τούς ἀντιπροσώπους τῶν μετεχουσῶν Ἐκκλησιῶν διά τοῦ κάτωθι χαιρετισμοῦ:

«Μέ αἰσθήματα πολλῆς χαρᾶς ἀπευθυνόμαστε σήμερα πρός τήν ἔκτακτη Συνέλευση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, καί ἐμεῖς ὁ ἴδιος προσωπικά, μετά πολλῆς εὐχαριστήσεως καλωσορίζουμε στή νῆσό μας τούς τιμίους Ἐκπροσώπους –κληρικούς καί λαϊκοῦς- τῶν διαφόρων Ἐκκλησιῶν, μελῶν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς. Εὐχαριστοῦμε καί καλωσορίζουμε ὅλους Ἐσᾶς, οἱ ὅποιοι ὀδηγούμενοι ἀπό τό ἀληθές πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, ἀνταποκριθήκατε στήν πρόσκληση καί ἦλθετε ἐδῶ, ὥστε ὅλοι μαζί νά ἀνταλλάξουμε ἀπόψεις καί νά δώσουμε ἀπαντήσεις στά πολλά καί σοβαρά προβλήματα, πού μᾶς ἀπασχολοῦν.

Ἡ ἐδῶ παρουσία ὄλων Σας τονίζει, καί ἐπιμαρτυρεῖ, τή μεγάλη σημασία καί σπουδαιότητα, πού ἔχει ἡ ἔκτακτη αὐτή Συνέλευση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς. Μέσα στήν κρισιμότητα τῶν καιρῶν πού διερχόμαστε, ἡ Συνέλευσή μας αὐτή προκαλεῖ, ἀκόμη, τό ἄμεσο ἐνδιαφέρον καί τήν προσοχή ὄλων τῶν Χριστιανῶν τῆς εὐαίσητης περιοχῆς μας. Ἔχουμε τήν ἰσχυρή ἄποψη ὅτι ἐπέστη ἡ ὥρα, ὥστε ὅλοι μαζί -ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς- νά ἐνώσουμε τίς δυνάμεις μας καί νά ἐργαστοῦμε συνειδητά, πρός ἐπίλυση τῶν διαφόρων πολλῶν καί σοβαρῶν προβλημάτων, πού ὑπάρχουν στήν περιοχή μας, κυρίως δέ πρός ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης στίς χῶρες καί στούς λαούς μας, μακριά ἀπό θρησκευτικούς φανατισμούς καί μισαλλοδοξίες.

Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, γιά νά μπορέσουμε, ὡς Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, νά ἀσκήσουμε τό ρόλο μας καί νά καταθέσουμε τήν ἐνεργό συμβολή μας, μέ στόχο ἕναν καλύτερο καί εὐτυχέστερο κόσμον στήν περιοχή μας, χωρίς πολέμους καί αἱματοχυσίες, θά πρέπει νά σκῦψουμε μέ χριστιανική ἀγάπη καί, μέσα σέ πνεῦμα καλῆς θέλησης καί ἀλληλοκατανόησης, νά δοῦμε τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουμε, νά δώσουμε ἀπαντήσεις, νά πάρουμε ἀποφάσεις καί νά ἐπιτύχουμε τήν ἐπίλυσή τους.

Πρωτίστως, ἐπισημαίνουμε τήν ἀνάγκη ἀνασυγκρότησης τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, ὥστε τοῦτο νά καταστεῖ πιά ἀποτελεσματικό στίς ἐνέργειες καί ἀποφάσεις του. Ἀναμφίβολα, ὑπῆρξαν –καί ὑπάρχουν- οἰκονομικές δυσκολίες, πού πρέπει νά ἐπιλυθοῦν, λαμβανομένης, βεβαίως, ὑπόψης καί τῆς σημερινῆς δύσκολης οἰκονομικῆς κατάστασης, πού ὑπάρχει παγκόσμια. Ἀδυναμίες, ὅμως, παρατηρήθηκαν καί στή λειτουργία τῆς Γραμματείας τοῦ Συμβουλίου, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχει ἔλλειψη συντονισμοῦ καί ἀρμονικῆς συνεργασίας τῶν Ἐκκλησιῶν–μελῶν του. Ὅλα αὐτά, θά πρέπει νά ἐπιλυθοῦν, ἄλλως τό Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς δέν θά ἴσχυρε νά ἀνταποκριθεῖ στούς ὑψηλοῦς σκοπούς τῆς σύστασης καί λειτουργίας

του.

Υπενθυμίζουμε ότι και στό παρελθόν ή Έκκλησία τής Κύπρου, και έμεις ό ίδιος προσωπικά, για νά διευκολύνουμε τίς έργασίες του Συμβουλίου, είχαμε είσηγηθεϊ, όπως αναλάβουμε έξ όλοκλήρου τή Γραμματειακή ύποστήριξη του, διά τής καταβολής τής δαπάνης λειτουργίας και επάνδρωσης τών Γραφείων αυτού, μέσα βέβαια και εις τά πλαίσια τών δυνατοτήτων μας, καθώς επίσης και τήν κάλυψη όποιασδήποτε άλλης σχετικής ανάγκης του, πού θά χρειαζόταν. Τήν είσηγήση και προσφορά μας αυτήν επαναλαμβάνουμε και σήμερα, θέτοντάς τήν στή διάθεσή Σας.

Επιθυμούμε, επ' εύκαιρία, νά εκφράσουμε τή βαθιά μας εκτίμηση πρός τό μέχρι σήμερα σημαντικό έργο και τη μεγάλη προσφορά του Συμβουλίου όχι μόνο πρός τούς Χριστιανούς, αλλά γενικότερα και πρός τούς λαούς και τίς χῶρες τής περιοχής μας. Αναμφίβολα, όμως, απομένουν πολλά ακόμη νά γίνουν.

Επαναλαμβάνουμε ότι ή σημερινή Συνέλευση τής Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Έκκλησιών Μέσης Ανατολής συνέρχεται σέ πολύ δύσκολες και κρίσιμες στιγμές για τήν περιοχή μας. Τίς ζοῦμε και τίς βιώνουμε όλοι. Ίδιαίτερα έπισημαίνουμε τά θλιβερά φαινόμενα τής έξαρσης του θρησκευτικού φανατισμού και τής σημαντικής καταπάτησης τών θρησκευτικῶν έλευθεριῶν.

Λυπούμαστε νά ποῦμε ότι, δυστυχῶς, και στό κατεχόμενο για τριανταεπτά σχεδόν τώρα χρόνια, από τά Τουρκικά στρατεύματα είσβολής, βόρειο τμήμα τής νήσου μας, παραβιάζονται βάνουσα οί θρησκευτικές έλευθερίες και τά ανθρώπινα δικαιώματα. Πρῶτα απ' όλα, οί Τοῦρκοι είσβολεϊς, σέ μία προκλητική ένέργεια αλλοίωσης τής δημογραφικής σύνθεσης του πληθυσμού τής νήσου, εκδίωξαν από τά σπίτια τους τούς Έλληνες Χριστιανούς και εγκατέστησαν σ' αυτά έποίκους από τήν Τουρκία. Στράφηκαν, ύστερα, και ενάντια στους Ίερούς μας Ναούς. Έτσι, άφοῦ τούς σύλησαν, άλλους απ' αυτούς κατέστρεψαν, άλλους μετέτρεψαν σέ μουσουλμανικά τεμένη, άλλους σέ κέτρα διασκέδασης και άλλους σέ μάνδρες προβάτων, ή στάβλους αλόγων ζῶων.

Αναφέρουμε, σχετικά, ότι ως Έκκλησία Κύπρου προτείναμε, και ζητήσαμε, μέσω τών Ηνωμένων Έθνῶν, νά μᾶς έπιτραπεϊ νά συντηρήσουμε και να επιδιορθώσουμε όλους αυτούς τούς Ίερούς Ναούς μας. Δυστυχῶς, όμως, προσκρούσαμε και έδῶ στήν άρνηση τών κατοχικῶν αρχῶν.

Τονίζουμε, ακόμη, ότι ή καταπάτηση τών θρησκευτικῶν έλευθεριῶν σέ βάρος τῶν λίγων έγκλωβισμένων μας, πού παρέμειναν στήν Καρπασία, συνεχίζεται και σήμερα. Άρκει νά αναφέρουμε έστω και μερικά μόνο περιστατικά, πού προκαλοῦν τά θρησκευτικά αίσθήματα του λαοῦ μας, αλλά και κάθε πολιτισμένου ανθρώπου:

Στίς 30 Νοεμβρίου 2010, έορτή του Αποστόλου Ανδρέα, οί κατοχικές αρχές του ψευδοκράτους απαγόρευσαν στον θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο νά λειτουργήσει στήν πανηγυρίζουσα Ίερά Μονή Αποστόλου Ανδρέα, παρά τίς προηγηθεϊσες ύποσχέσεις και διαβεβαιώσεις τους. Περιττό νά ποῦμε ότι οί Τοῦρκοι συνεχίζουν, δυστυχῶς, νά παρεμποδίζουν τον θεοφιλέστατο στήν άσκηση του θρησκευτικού του έργου στους Ίερούς Ναούς τής κατεχόμενης έπισκοπικής του Περιφέρειας Καρπασίας.

Στίς 25 Δεκεμβρίου 2010, και κατά τήν ώρα πού έτελεϊτο ή Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, Τοῦρκοι ψευδοαστυνομικοί πήγαν στον Ίερό Ναό Αγίου Συνεσίου,

στό Ριζοκάρπασο, διέκοψαν τήν ιερή ἀκολουθία, ὑποχρέωσαν τόν Αἰδεσιμώτατο Ἐφημέριο Ζαχαρία Γεωργίου νά ἀφαιρέσει τά λειτουργικά του ἄμφια, ἔβγαλαν ἔξω τούς λιγοστούς ἐγκλωβισμένους καί σφράγισαν τόν Ἱερό Ναό. Ἀναφέρουμε, ἀκόμη, ὅτι καί σέ κάποιον ἄλλο Ἐφημέριο, τόν Κωνσταντῖνο Παπακώστα, ἀπαγόρευσαν νά τελέσει τή Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος, στήν Ἁγία Τριάδα Καρπασίας!

Προσθέτουμε, ἐπίσης, καί τά ἐξῆς γενικά: Γιά νά τελεστεῖ στίς κατεχόμενες περιοχές ὁποιαδήποτε ιερή ἀκολουθία, προαπαιτεῖται ἄδεια ἀπό τό λεγόμενο «Υπουργεῖο Ἐξωτερικῶν» τῶν κατοχικῶν ἀρχῶν, ἀκόμη καί γιά κηδεῖες, βαπτίσεις κ.τ.λ. Ἐπίσης, σέ ὅλες τίς λατρευτικές συνάξεις, ψευδοαστυνομικοί βιντεογραφοῦν μέ τέτοιο τρόπο ὅλα, ὅσα τελοῦνται ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καί ὄλους, ὅσοι βρίσκονται σ' αὐτούς, ὥστε νά βεβηλώνεται ἡ λατρευτική σύναξη. Πρόσφατα, ἐπίσης, οἱ κατοχικές ἀρχές μετέτρεψαν τόν Ἱερό Ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Αἰγιαλούσης, πού εἶναι ἀρχαῖο μνημεῖο τοῦ 11ου αἰώνα, σέ Σχολή διδασκαλίας Χοροῦ, καί κατεδάφισαν τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης, στήν Κοινότητα Γερανίου, ὡς καί τά Παρεκκλήσια Ἁγίου Δημητρίου Αἰγιαλούσης καί Ἁγίου Ἀβακούμ (τοποθεσία Χελῶνες) Ριζοκαρπάσου. Νά προσθέσουμε, τέλος, ὅτι ὅλα τά Ἑλληνορθόδοξα κοιμητήρια ἔχουν βεβηλωθεῖ καί καταστραφεῖ.

Υπάρχει, λοιπόν, παραβίαση τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καί στό κατεχόμενο βόρειο τμήμα τῆς Κύπρου, ἀλλά καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Γι' αὐτό καί χρειάζεται, ἀλλά καί ἀπαιτεῖται ἡ ἀγαστή καί ἀρμονική συνεργασία ὄλων τῶν Χριστιανῶν καί ὄλων τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς περιοχῆς. Στήν προσπάθεια αὐτή καλεῖται καί ἡ σημερινή Συνέλευση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί γενικότερα τό Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, ξεπερνώντας τά ὑπάρχοντα ἐσωτερικά προβλήματα καί τίς ἄλλες δυσκολίες, νά καταθέσουν τή συμβολή τους.

Μέ αὐτές τίς γενικές σκέψεις, χαιρετίζουμε τίς ἐργασίες τῆς Συνέλευσης καί εὐχόμαστε ἐκ μέσης καρδίας εὐόδωση τῶν προσπαθειῶν μας, ὥστε σύντομα τό πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καί τῆς χριστιανικῆς εἰρήνης νά ἐδραιωθεῖ στίς χῶρες καί στούς λαούς μας. Ὀλόθυμη, ἀκόμη, εἶναι ἡ δέησή μας πρός τόν Ἀρχιποίμενα Χριστό, ὅπως ἔλθει ἡ μέρα, κατά τήν ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ ὁ διακαής πόθος Του, «ἵνα πάντες ἔν ὧσι» (Ἰω. ιζ', 21) καί θά ἐκπληρωθεῖ ἡ ἀψευδής προφητεία Του «καί γενήσεται μία ποιμνή, εἷς ποιμήν» (Ἰω. ι', 16). Εὐχαριστοῦμε».

Τήν Συνάντησιν θά ἀπασχολήσουν καί ἄλλα ζητήματα, πού ἀφοροῦν τό ἐν λόγῳ Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν, καθώς καί τήν εὐρύτεραν περιοχὴν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder