

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙ Τῷ ΝΕῶ ΕΤΕΙ 2011.

Τὴν Τετάρτην, 16^ῃ /29^ῃ Δεκεμβρίου 2010, ἔλαβε χώραν ἡ ἀπό τινων δεκαετιῶν καθιερωθεῖσα ἐπίσκεψις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει εἰς τὸ Προεδρικόν Μέγαρον τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ ἐπίσκεψις αὐτὴ περιελάμβανε δεξίωσιν ἀρχικῶς, ἐν συνεχείᾳ δέ τελετὴν μετ' ἐκτελέσεως ἐκλεκτῶν μουσικῶν ἀποσπασμάτων ὑπὸ τοῦ ἐκ Βαγδάτης μουσικοῦ κ. Ἰαεὶρ Νταλάλ, ἐν συνεχείᾳ δέ τελετὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Συμεὼν Πέρες, ἐκαλωσώρισε τοὺς Ἀρχηγούς τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τοὺς συνοδούς αὐτῶν, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καὶ λαϊκοὺς καὶ ἠυχήθη εἰς αὐτούς καὶ εἰς τὰς Κοινότητας αὐτῶν εἰρηνικόν καὶ εὐλογημένον τὸ Νέον πολιτικόν ἔτος 2011. Συγκεκριμένως εἶπεν: «Εἶμαι εὐτυχῆς διὰ τὴν ἀνταπόκρισιν ὑμῶν εἰς τὴν πρόσκλησιν διὰ τὴν ἐκδήλωσιν αὐτὴν. Δι' ἡμᾶς, ἐννοῶ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ἕκαστον πρόσωπον ἢ θρησκευτικόν ἴδρυμα εἶναι ἐλεύθερον νὰ πιστεῦῃ εἰς τὰ τῆς θρησκείας του. Ἔχομεν κοινόν Πατέρα τὸν θεόν, κοινούς οὐρανοὺς, ἄρα ἔχουν καθῆκον αἱ θρησκεῖαι παρά τὰς διαφοράς αὐτῶν νὰ φέρουν εἰρήνην εἰς τὸν κόσμον ὡς καὶ οἱ πολιτικοί. Εἶναι δύσκολος ἡ διαδικασία τῆς εἰρήνης, ὅμως ἡ εἰρήνη εἶναι ἀδήρητος ἀνάγκη. Νομίζω ὅτι δέν ἔχομεν ἄλλην ἐπιλογὴν, καθ' ὅτι ζῶμεν εἰς μίαν ἐποχὴν ὑψηλῆς τεχνολογίας ἐν γένει καὶ ὑψηλῆς ἰδίᾳ εἰς τὴν τεχνολογίαν τῶν ὄπλων. Ἐπιτρέψατέ μου νὰ προειδοποιήσω ὅτι δέν ἔχομεν ἄλλον καιρόν. Οἱ Παλαιστίνιοι προετοιμάζονται, διὰ νὰ ιδρύσουν τὸ κράτος αὐτῶν. Ὁ σοφώτερος τρόπος διὰ τὴν εἰρήνην εἶναι νὰ θέλῃς τὴν πρόοδον τοῦ ἀντιπάλου σου. Ὅσον καλλίτερος εἶναι ὁ ἀντίπαλός σου, τόσο καλλίτερον μπορεῖς νὰ κάνεις εἰρήνην μετ' αὐτοῦ. Ἐπίσης εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη τῆς εἰρήνης καὶ διὰ τὸν λόγον ὅτι ἀπὸ τὸν πόλεμον εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν, ὅπως συνέβαινε εἰς τὸ παρελθόν, ἔχομεν εἰσέλθει εἰς μίαν ἐποχὴν τοῦ φαινομένου τῆς τρομοκρατίας, διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς ὁποίας χρειάζεται ἡ συνεργασία πολλῶν πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν παραγόντων. Ἡμεῖς, ὡς κράτος τοῦ Ἰσραήλ προετοιμαζόμεθα διὰ τὴν λύσιν τῶν δύο κρατῶν, διὰ τὴν ὁποίαν καὶ ὑμεῖς, οἱ θρησκευτικοὶ ἀρχηγοὶ ἐνδέχεται νὰ διαδραματίσητε σημαντικόν ρόλον. Προσευχθῆτε διὰ τὴν εἰρήνην εἰς τὸν ἕνα Πατέρα καὶ θεόν ἡμῶν. Εὐχομαι εἰς ὑμᾶς καὶ εἰς τὰς Κοινότητας ὑμῶν τὸ νέον ἔτος 2011 νὰ εἶναι ἔτος εἰρήνης, προσευχῆς, κατανοήσεως, ἐλπίδος, συνεργασίας, προόδου καὶ ἐπιτυχίας».

Μετά τοῦτο προσεκλήθη νὰ ὁμιλήσῃ ἐξ ὀνόματος τῶν παρόντων ἀρχηγῶν ὄλων τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἡ προσφώνησις τοῦ ὁποίου ἔχει ἀγγλιστί ὡς ἔπεται: (βλ. ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον <https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/12/29/1093/>).

Ἐπὶ τούτοις, ἔλαβε τέλος ἡ ἐκδήλωσις ἐπὶ τῷ νέῳ πολιτικῷ ἔτει 2011 εἰς τὸ Προεδρικόν Μέγαρον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder