

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ

Τήν νύκτα τῆς Τρίτης πρὸς Τετάρτην, 29^η πρὸς 30^η Νοεμβρίου / 12^η πρὸς 13^η Δεκεμβρίου 2017, εἰς θ. Λειτουργίαν εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ Ἀγιοταφίτου μοναχοῦ Πατρικίου, ἀποφοίτου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ὑπὸ τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Πρὸ τῆς χειροτονίας ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεὺς προσεφώνησε τὸν χειροτονοῦντα διὰ λόγων Πατρικῶν εἰς τὴν κάτωθι προσφώνησιν αὐτοῦ ἑλληνιστί (συγχαίρων αὐτῷ καὶ διὰ τὸ ὅτι εἰς τὸ ἐξῆς θά εἶναι ὁ διάκονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως):

“Εὐλαβέστατε Ὑποδιάκονε Πατρίκιε,

Ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία τιμᾷ σήμερα τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Εἶναι ὁ ἀπόστολος, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τόν ἀδελφό του ἀποστολο Πέτρο δέχθηκαν πρῶτοι τὴν πρόσκληση τοῦ Κυρίου: «Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἀλιεῖς ἀνθρώπων.» Δέν χρειάστηκε δεύτερος λόγος, διότι «οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν Αὐτῷ».

Αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἐπέλεξε ὁ Μακαριώτατος Πατὴρ καὶ Πατριάρχης μας κ.κ. Θεόφιλος μαζί μέ τὴν Ἁγία καὶ Ἱερά Σύνοδο νά σέ καλέσει νά ἀκολουθήσεις τὰ βήματα τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ νά ὑπηρετήσεις τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Σέ τίμησε ἰδιαιτέρως τοποθετώντας σε στό κέντρο τῆς πίστεώς μας, στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Ἐδῶ θά ἐνδυναμώνεσαι ἀπό τὴν δύναμη τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, στό Φρικτό Γολγοθᾶ καὶ θά χαριτώνεσαι ἀπό τὴν χάρη τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου. θά διακονεῖς τούς ἐρχομένους εὐλαβεῖς Προσκυνητάς μέ πνεῦμα ταπεινώσεως, θά στέκεις πιστός φύλακας καὶ θά ὑπερασπίζεσαι τὰ δικαιώματα τῆς Ἀδελφότητός μας μέ πνεῦμα αὐταπαρνήσεως ἀπέναντι στοὺς προβατοσχήμους αἰρετικούς λύκους, θά ἀγρυπνεῖς καὶ θά προσεύχεσαι μέ καθαρὰ καρδιά καὶ «πνεῦμα συντετριμμένον, ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων». Στὴν κορυφή τῆς διακονίας σου θά ἔχεις τὴν συμμετοχή σου στό μέγα Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, κατὰ τὸ ὁποῖο θά ἀγιάζεσαι καὶ θά ἀγιάζεις ὅσους προσέρχονται σέ αὐτό μέ φόβο Θεοῦ, πίστη καὶ ἀγάπη.

Ὅλα τὰ παραπάνω δέν μπορεῖς νά τὰ ἐπιτύχεις ἐάν δέν προετοιμαστεῖς καὶ δέν ἐφοδιαστεῖς μέ τὰ κατάλληλα πνευματικὰ ἐφόδια. Τό στάδιο τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα, τὸ ὁποῖο ἀνοίγεται ἐνώπιόν σου δέν εἶναι καθόλου εὐκόλο. Ὁ μισόκαλος διάβολος θά σοῦ στήσει πολλές παγίδες. Ὅφείλεις νά εἶσαι ἕτοιμος νά τίς ἀναγνωρίσεις καὶ νά τίς ἀποφύγεις χωρὶς νά ζημιωθεῖς πνευματικά.

Ὁ μόνος τρόπος εἶναι ἡ καθημερινή μελέτη, πρῶτα τῆς Ἁγίας Γραφῆς γιὰ νά φωτισθεῖς καὶ νά παραδειγματισθεῖς ἀπό τὴν μεγάλη καὶ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς, τὴν ἄκρα Του ταπείνωση καὶ τὴν αἰώνια φροντίδα Του νά μᾶς ἀποκαταστήσει στόν Παραδεισο τῆς τρυφῆς.

Κατόπιν θά μελετήσεις τά συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, δίνοντας προτεραιότητα στήν Κλίμακα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, γιά νά μάθεις μέ πρακτικό τρόπο τήν κατάκτηση καί διαφύλαξη τῶν ἀρετῶν καί τήν ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας.

Θά μελετήσεις ἐπίσης τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, γιά νά δεῖς τούς ἀγῶνες τῶν προαπελθόντων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ἔχυσαν μαρτυρικά τό αἷμα τους στό βωμό τῆς διακονίας τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Ἡ μελέτη θά σέ βοηθήσει νά ἐξετάσεις καλύτερα τόν ἑαυτό σου καί νά προκόψεις στήν πνευματική ζωή. Ἡ καλλιέργεια τῆς ὑπακοῆς θά εἶναι ἡ βάση γιά τήν κατάκτηση τῆς ἁγίας ταπεινώσεως. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου θά σέ ἐνδυναμώσει στήν κατάκτηση τῆς ἀπαθείας. Ἡ προσευχή συνοδευομένη μέ συντριβή καρδίας καί μέ ἐλπίδα στό Θεό, θά ἐνισχύσει τήν πίστη σοῦ καί θά σοῦ δώσει παρηγορία στόν καιρό τῶν πειρασμῶν.

Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ὁποία πρόκειται νά λάβεις ἐντός ὀλίγου κατά τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν σου, θά σέ ἀλλοιώσει καί θά σοῦ δώσει τήν δύναμη νά διακονεῖς τό ἅγιο θυσιαστήριο μέ φόβο Θεοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος Πατήρ καί Πατριάρχης μας, μαζί μέ τήν ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο θά σέ συμβουλευεῖ, θά σέ καθοδηγεῖ, θά σέ νουθετεῖ καί θά σέ συμπαραστέκεται σέ κάθε σου βῆμα.

Ὅλη ἡ Ἁγιοταφίτικη Ἀδελφότητα συμμετέχει στή σημερινή σου χαρά καί σοῦ εὐχεται νά πολλαπλασιάσεις τό τάλαντο, τό ὁποῖο πρόκειται νά λάβεις, νά ἀγιάζεις καί νά ἀγιάζεσαι.

Τόν χειροτονούμενον συνώδευσαν εἰς τόν διακονικόν αὐτοῦ χορόν Ἁγιοταφῖται Πατέρες, Ἀρχιερεῖς, Ἱερομόναχοι, διάκονοι, μοναχοί καί μοναχαί καί εὐλαβεῖς προσκυνηταί καί ἀνεφώνησαν αὐτῷ τό «Ἄξιος».

Ἄμα τῇ χειροτονίᾳ, μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας ὁ χειροτονηθεῖς ἐδεξιώθη τούς τιμώντας αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]