

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΕΩΣ Κ. ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 28^{ον} Δεκεμβρίου 2011 / 10^{ον} Ιανουαρίου 2012, ἡ Ὑπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & διὰ Βίου Μαθήσεως τῆς Ἑλλάδος κ. Ἄννα Διαμαντοπούλου, εὐρισκομένη εἰς ἐπίσκεψιν αὐτῆς εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ, συνοδευομένη ὑπό τοῦ συζύγου αὐτῆς, ὑπό στενῶν ἐπιστημόνων καί ἐρευνητῶν συνεργατῶν τοῦ Ὑπουργείου αὐτῆς καί ὑπό τοῦ Πρέσβευς τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Ἰσραήλ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἐξοχωτάτην Ὑπουργόν κ. Διαμαντοπούλου ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ ὁμοῦ μετά τινων Ἀξιωματούχων καί ἄλλων Ἀγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπικέψεως ταύτης ἡ κ. Ὑπουργός ἐζήτησε καί ἔλαβε πληροφορίας περί τῆς ζωῆς τῆς Ἀγιοταφικῆς Ἀδελφότητος, τῶν ἀγώνων αὐτῆς διὰ τά Πανάγια Προσκυνήματα, τοῦ τρόπου λειτουργίας αὐτῆς, κυρίως διὰ τῆς ἀφοσιωμένης ὑπηρεσίας Ἀγιοταφιτῶν, προσερχομένων ἀρχικά εἰς τήν Ἱερατικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου καί ἐν συνεχείᾳ ἐντασσομένων διὰ βίου εἰς τήν Ἀδελφότητα.

Ὡσαύτως ἐγένετο λόγος περί τῆς εὐρύτητος τῆς ἀνεξιθρήσκου καί δωρεάν παρεχομένης παιδείας εἰς τά σχολεῖα τοῦ Πατριαρχείου, τόσον εἰς τήν Ἱερατικήν Πατριαρχικήν Σχολήν ὅσον καί εἰς τά ἀραβόφωνα σχολεῖα.

«Διὰ τῆς τοιαύτης παιδείας», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «καταπολεμεῖται ὁ φανατισμός καί καλλιεργεῖται ἡ διάθεσις συμβιώσεως καί συνεργασίας μεταξύ τέκνων διαφορετικῶν θρησκείων διὰ τῆς ἀδιακρίτου παιδείας, παρεχομένης πρός Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους. Τό Πατριαρχεῖον τελεῖ ἔργον ἀδιακρίτου φιλανθρωπίας καί ἐνισχύει τούς Χριστιανούς νά ζοῦν ἐν ἀσφαλείᾳ ἐντός τοῦ Μουσουλμανικοῦ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος αὐτῶν.

«Τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου ἐπιτελεῖται», ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος, «εἰς ὅλην τήν δικαιοδοσίαν αὐτοῦ εἰς Ἰσραήλ, Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν καί Ἰορδανίαν. Τό Πατριαρχεῖον ἐξασκεῖ τό ἔργον τοῦτο ὡς Αὐτοκέφαλος Ὄργανισμός ἀνεπηρέαστος ἀπό τάς ὁποιασδήποτε πολιτικές ἐπιρροάς. Βάσιν τῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου μετά τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου ἀποτελεῖ ἡ συμφωνία μεταξύ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἁγίου Σωφρονίου καί Χαλίφου Ὁμάρ Χατάμπ το 638 μ. Χ. Βάσιν ὑποστηρίξεως τῶν προσκυνηματικῶν καί περιουσιακῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ ἀποτελεῖ τό καθεστῶς τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπό τῆς ἐπικυρώσεως αὐτοῦ τό 1872».

«Τό Πατριαρχεῖον διὰ τῆς ὑπερβάσεως τῆς προσφάτου κρίσεως αὐτοῦ συνέβαλεν εἰς τήν διατήρησιν τοῦ δημογραφικοῦ καί θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων».

Ἐπί τούτοις ἡ κ. Διαμαντοπούλου προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὁμοίωμα

κρυσταλλίνου νομίσματος δραχμής, χωρίς τοῦτο νά σημαίνει, ὡς εἶπεν, τήν ἐπιστροφή εἰς τήν δραχμήν, καί ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν αὐτῇ τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσσοστόμου Παπαδοπούλου, πρό πάντων δέ εἰς ἀναγνώρισιν τῆς βοηθείας αὐτῆς πρός τό Πατριαρχεῖον καί τήν Σχολήν αὐτοῦ ἀπένειμεν αὐτῇ τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Σταυροφύλακος τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐν συνεχείᾳ καί ἐν ᾧ εἰς τό Πατριαρχεῖον ἀφικνεῖτο ἡ ἀποστολή τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἡ κ. Διαμαντοπούλου ἐπεσκέφθη τήν ἀνακαινιζομένην Βιβλιοθήκην τοῦ Πατριαρχείου, ξεναγουμένη ὑπό τοῦ Βιβλιοθηκαρίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἐξέφρασε τήν συγκίνησιν αὐτῆς διά τό ὅτι τό Πατριαρχεῖον κατέχει ἕνα τοιοῦτον θησαυρόν.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ κ. Διαμαντοπούλου, ξεναγουμένη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἐπεσκέφθη καί προσεκύνησεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτήν ὁ Παρασκευοφύλαξ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσίδωρος.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ κ. Ὑπουργός, ξεναγουμένη ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου διά τῆς Παλαιᾶς Πόλεως καί τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ ἤλθεν εἰς τήν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερατικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς αὐτήν ὑπεδέχθη αὐτήν ὁ Σχολάρχης μοναχός π. Φώτιος μετά τῶν καθηγητῶν καί τῶν μαθητῶν δοκίμων τῆς Σχολῆς.

Ὁ Σχολάρχης π. Φώτιος ἐκαλωσώρισεν τήν κ. Διαμαντοπούλου διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ

«Εξοχωτάτη κ. Ὑπουργέ,

ιδιαιτέρα εἶναι ἡ χαρά καί ἡ συγκίνησις, τήν ὁποία αισθανόμεθα σήμερα ἀπό τήν παρουσία σας στη Σχολή μας. Ἡ επίσκεψις αὐτή, παρά το βεβαρυμένο σας πρόγραμμα, καταδεικνύει το ενδιαφέρον σας δια τη Σχολή. Εἶναι ἡ πρώτη φορά, καθόσον γνωρίζω, που Ὑπουργός Παιδείας της Ελλάδος μας επισκέπτεται.

Στο πρόσωπό σας βλέπουμε, ὄχι μόνον τήν Ὑπουργό Παιδείας της Πατρίδος μας, ἀλλά καί ευρύτερα του Οικουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ ὁποῖος δίδαξε καί με συνέπεια υπηρέτησε ἀνθρωπιστικά ιδεώδη καί πανανθρώπινες ἀξίες καθόλη τήν ἱστορική του διαδρομή.

Ἡ διαχρονική καί ἀκτινοβόλος παρουσία του Ἑλληνισμοῦ στη μικρή αὐτή γωνιά της Ανατολικῆς Μεσογείου, ἰδιαίτερα μετά τη συνάντησιν Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ, μετά τη σύζευξιν τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας με τήν ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθεια, τῆς σοφίας του ἀνθρώπου με τήν σοφία του θεοῦ, υπήρξε καθοριστική στην πνευματική ἀνέλιξιν τῆς ἀνθρωπότητος καί στη διαμόρφωσιν του ἱστορικοῦ γίνεσθαι.

Το Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων με πυρῆνα τήν Ἀγιοταφική Ἀδελφότητα καί κυρίαρχο στοιχεῖο το ἑλληνικό ἀπό τους πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες ἔχει ἐπωμισθεῖ τή βαριά αὐτή κληρονομιά καί ἀγωνίζεται νά τη διαφυλάξῃ ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ.

Το Πατριαρχείο πάντοτε υπήρξε το σημείο αναφοράς όλων των λαών της περιοχής και όχι μόνο. Έχαιρε της αναγνωρίσεως και του σεβασμού των διαφόρων κατακτητών που κατά καιρούς πέρασαν από την περιοχή, αλλά αντιμετώπισε και διωγμούς και έχυσε ποταμούς αιμάτων δια να διαφυλάξει ανόθευτη την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη και τα δίκαια του έθνους μας εις την Αγία Γη.

Σήμερα το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπό την πεφωτισμένη καθοδήγηση της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου του Γ΄ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης των σύνθετων προβλημάτων που ταλανίζουν την περιοχή μας.

Η Πατριαρχική Σχολή, με λαμπρά παράδοση αιώνων, είναι το πνευματικό του καθίδρυμα από το οποίο προέρχονται τα περισσότερα στελέχη του. Οι περισσότεροι Ιεράρχαι, μεταξύ των οποίων και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, είναι απόφοιτοι της Σχολής αυτής.

Κατά το παρελθόν, η Σχολή λειτούργησε ως προστάδιο δια την είσοδο στη θεολογική Σχολή της Ιεράς Μονής του Σταυρού και ανέδειξε μεγάλα πνευματικά αναστήματα, όπως καθηγητές Πανεπιστημίου, λαμπρούς Ιεράρχες, ως και Αρχιεπίσκοπο Αθηνών – τον μακαριστό Χρυσόστομο Παπαδόπουλο.

Είναι, όθεν, κατανοητή η σημαντική αποστολή της Σχολής, ως αρρήκτως συνυφασμένη με τη μεγάλη αποστολή της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Στη λειτουργία της Σχολής πάντοτε αρωγός στάθηκε η Ελληνική πολιτεία, την οποία ευχαριστούμε θερμώς, όπως και εσάς προσωπικώς, κυρία Διαμαντοπούλου, δια τη θετική ανταπόκριση στα αιτήματα της Α.Θ. Μακαριότητος του Πατριάρχου μας σχετικά με την απόσπαση εκπαιδευτικών εξ Ελλάδος παρά την οξεία οικονομική κρίση που διέρχεται η πατρίδα μας.

Κυρία Υπουργέ, εκ βάθους καρδιάς, ευχόμεθα επιτυχία στην αποστολή που έχετε αναλάβει εδώ στο Ισραήλ και με την ευκαιρία της εορτίου περιόδου που διανύουμε σας ευχόμεθα δια το νέο έτος κάθε προσωπική ευτυχία, επιτυχία στο βαρύ έργο της παιδείας το οποίο έχετε επωμισθεί και την υπέρβαση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η πατρίδας μας, ώστε να επανέλθει ταχέως εις πορείαν προόδου και ευημερίας.

Ιεροσόλυμα, 10 Ιανουαρίου 2012

Η κ. Διαμαντοπούλου άπαντῶσα εἶπεν ὅτι ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι μία ἀπό τὰς πλέον συγκινητικὰς στιγμὰς τῆς ζωῆς τῆς, διότι ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, τόν Ναόν τῆς Ἀναστασεως καί τώρα τήν Πατριαρχικήν Σχολήν καί ἀντελήθη διά προσωπικῆς ἐμπειρίας αὐτῆς τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον φυλάσσει τὰς ἀρχὰς καί τὰς ἀξίας τῆς Ὁρθοδοξίας καί τῆς Ρωμηοσύνης.

«Τό Ὑπουργεῖον Παιδείας», εἶπεν ἡ κ. Διαμαντοπούλου, «θά συνεχίση νά συμβάλλῃ εἰς τό ἐκπαιδευτικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἀποσπάσεως καθηγητῶν καί δι' ἄλλων τρόπων, τούς ὁποίους ἔχει εἰς τήν διάθεσιν αὐτοῦ διά παροχῆς ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν κ. ἄ».

Ἡ κ. Διαμαντοπούλου ἐζήτησε πληροφορίας περί τοῦ τρόπου λειτουργίας τῆς Σχολῆς καί τούς μαθητάς περί τοῦ τόπου καταγωγῆς αὐτῶν καί τοῦ λόγου

προσελεύσεως αὐτῶν εἰς τὴν Σχολήν.

Οἱ μαθηταὶ τῆς Σχολῆς ἔψαλαν εἰς τὴν κ. Διαμαντοπούλου Χριστουγεννιάτικα καὶ Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα καὶ προσέφεραν αὐτῇ γλυκίσματα κατασκευασθέντα ὑπ' αὐτῶν.

Ἐπὶ τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Σχολάρχης π. Φώτιος ἐζήτησε ἀπὸ τὴν κ. Ὑπουργόν καὶ ἐπέδωσεν ἰδιοχείρως τοὺς ἐπαίνους τοὺς ὁποίους τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας τῆς Ἑλλάδος ἐχορήγησεν εἰς τοὺς πρωτεύσαντας καὶ ἀριστεύσαντας μαθητάς, ὑπογεγραμμένους ὑπὸ τῆς ἰδίας.

Ἀπὸ τῆς Σχολῆς ἐπὶ τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών ἡ κ. Διαμαντοπούλου τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἐπεσκέφθη τὸ ἐγγύς τεῖχος τῶν Δακρύων τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

<http://youtu.be/GvpTWM5Wfug>

ngg_shortcode_0_placeholder