

Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 15^{ης} / 28^{ης} Ὀκτωβρίου 2016, ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου 1940.

Ἡ Δοξολογία αὕτη ἐτελέσθη ὡς εὐχαριστία πρὸς τόν θεόν διὰ τήν βοήθειαν Αὐτοῦ πρὸς τό ἔθνος ἡμῶν εἰς τήν ἀποτίναξιν τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς τῶν ἐτῶν 1940-1944 καί ὡς δέησις διὰ τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί τήν ἀνάπαυσιν πάντων τῶν ἀγωνισαμένων καί πεσόντων πατέρων ἡμῶν.

Τῆς Δοξολογίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων τῆς Ἀγιοταφίτικῆς Ἀδελφότητος, παρουσία τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῇ προσευχητικῇ συμμετοχῇ τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί ἐντοπίων Ἱεροσολυμιτῶν.

Μετά τήν Δοξολογίαν ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσεφώνησε τούς προσελθόντας διὰ τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί, ὡς ἔπεται:

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος

(κ. Χρήστο Σοφιανόπουλε),

Σεβαστοί ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

Ἡ σημερινή ἐθνική ἐπέτειος τῆς ἐποποιΐας τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 ἀναμφισβητήτως ἀποτελεῖ ὀρόσημον οὐχί μόνον εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους ἀλλά καί εἰς τήν παγκόσμιον τοιαύτην.

Τούτου ἔνεκεν ἡ τῶν Ἱεροσολύμων ἁγία Ἐκκλησία μετά τῆς γεραρᾶς Ἀγιοταφίτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος καθηκόντως ἐτέλεσε σήμερον ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εὐχαριστήριον Δοξολογίαν ἐπί τῇ σθεναρᾷ ἀντιστάσει κατὰ τῶν φασιστικῶν καί Ναζιστικῶν δυνάμεων τῶν ἐμπνευστῶν τῶν διαβοήτων ἀπεχθῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως ὡς τοῦ Ἄουσβιτς καί ἄλλων.

Προσέτι δέ ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἡρωϊκῶς καί ἐνδόξως πεσόντων Πατέρων καί Ἀδελφῶν ἡμῶν ὑπέρ προασπίσεως καί διαφυλάξεως τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος καί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἱεροῦ ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ ἀγών κατὰ τῶν δυνάμεων τοῦ φασισμοῦ καί Ναζισμοῦ, τοῦ ὁποίου τό προσωπεῖον ἔχει ἤδη ἐμφανισθῆ ὑπό ἄλλην μορφήν καί ἕτερον σχῆμα ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν καί ἐντός τῶν ὀρίων τῆς περιοχῆς ἡμῶν, δηλονότι τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὑπῆρξεν

ὁμολογουμένως θαῦμα τῆς φιλοπατρίας τοῦ μεγαλειώδους μεγέθους τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς καί τῆς χριστιανικῆς αὐτῆς πίστεως.

Αὐτή ἀκριβῶς ἡ πίστις «ὑπέταξε λαούς ἡμῖν καί ἔθνη ὑπό τούς πόδας ἡμῶν» (Ψαλμ. 46,3) κατά τόν ψαλμῶδόν. Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ὁ ἱερός κληρὸς τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον συμμετέσχεν ἐνεργῶς εἰς τόν ἱερόν ὄντως τοῦτον ἀγῶνα κατά τῶν βαρβαρικῶν δυνάμεων τοῦ ἄξονος, ἀλλὰ ἀνέδειξεν πλειάδα ἐθνομαρτύρων ἐκ τῶν ἀνωτέρων Ἱεραρχῶν καί τῶν ἀπλῶν αὐτοῦ ἱερέων καί μοναχῶν, οἵτινες οὐκ ἐπησχύνθησαν τό μαρτύριον τῆς δικαιοσύνης Κυρίου (2 Τιμ. 1, 8) κατά τόν θεῖον Παῦλον.

Ἡ σημασία τῆς σημερινῆς ἐπετείου τοῦ «Ὄχι» τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου 1940, δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται, ἀλλ' οὔτε καί νά ἐκλαμβάνεται ὡς ἓν συμβατικόν γεγονός τῆς ἐθνικῆς ἱστορικῆς ἡμῶν μνήμης ἀλλά μᾶλλον κάλεσμα ἐγρηγόρσεως ἐν ὄψει τῶν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν διαπραττομένων ἀπηνῶν διωγμῶν, ἐκπατρισμοῦ καί φονικῶν ἐγκλημάτων κατά ἀθῶν συνανθρώπων ἡμῶν, ἰδιαιτέρως δέ παιδιῶν. Πάντα δέ ταῦτα ἐν ὀνόματι τοῦ θεοῦ, ὡς ἐπιμαρτυρεῖ ὁ Κυριακός λόγος τοῦ Εὐαγγελίου: «ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ» (Ἰωάν. 16, 2).

Ἐστω ἡ μνήμη τῶν ἐθνομαρτύρων Πατέρων καί Ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ὑπὲρ πίστεως καί πατρίδος ἠρωϊκῶς πεσόντων εἰς μαρτύριον ἡμῖν καί ταῖς ἐπερχομέναις γενεαῖς.

Ἐπί δέ τούτοις ὑψώσωμεν τό ποτήριον ἡμῶν καί βοήσωμεν

Ζήτω ἡ 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1940!

Ζήτω ἡ Ἑλλάς!

Ζήτω τό εὐσεβές καί εὐλογημένον γένος τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων σὺν τῇ Γεραρᾷ Ἀγιοταφίτικῇ ἡμῶν Ἀδελφότητι.

Ἔτη πολλά.

Ὡσαύτως προσεφώνησε καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος διὰ τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἑλληνιστί:

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,

Σεβαστοί Πατέρες,

Κυρίες καί Κύριοι,

Ἡ ἀπόρριψη ἀπὸ τόν Ἑλληνισμό, τὴν 28^η Ὀκτωβρίου 1940, τοῦ τελεσίγραφου γιὰ ἄνευ ὄρων παράδοση τῆς Ἑλλάδας καί παραχώρηση τῆς ἐθνικῆς τῆς κυριαρχίας, εἶναι ἓνα ἱστορικό γεγονός μέ ἰσχυρό διαχρονικό συμβολισμό.

Τό ΟΧΙ ἦταν ἡ ὁμόφωνη ἄρνηση τῶν Ἑλλήνων νά ἀπολέσουν τὴν ἐλευθερία τους καί τὴν ἐθνική τους τιμή. Ἦταν ἡ ἄρνησή τους νά ἀποποιηθοῦν τὴν ἱστορία τους καί νά ζήσουν ἀσήμαντοι καί ὑποταγμένοι. Ἦταν ἡ ἀντίδρασή τους στὶς πλέον σκοτεινές πολιτικές δυνάμεις πού ἐπεχείρησαν νά καταδυναστεύσουν τὴν Εὐρώπη

καί τόν κόσμο.

Τό ΟΧΙ ἐξέφρασε μέ τόν πιό λακωνικό τρόπο τήν κοινή βούληση. Σήμανε συσπείρωση, κινητοποίηση καί προσήλωση σέ ἕναν κοινό ἀγῶνα. Ἐνέπνευσε τό μεγαλειώδες Ἔπος τῆς Πίνδου, ὅπου οἱ λίγοι, ἐμφορούμενοι ἀπό ὑψηλά ἰδανικά, κατανίκησαν τούς πολλούς πού ἀντιπροσώπευαν τό φασισμό καί τό ναζισμό. Ὁ Ἑλληνισμός σύσσωμος ἀγωνίστηκε μέ σθένος, αὐταπάρνηση, φιλοπατρία καί ἡρωϊσμό ὑπέρ τῆς ἀκεραιότητος τῆς πατρίδας καί στή συνέχεια ὑπέρ τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς ἀποδεικνύοντες τίς ἑλληνικές ἀρετές, τήν προσήλωση στίς παραδόσεις του καί τήν ἀνθεκτικότητά του προκαλώντας τό θαυμασμό τῆς διεθνούς κοινῆς γνώμης.

Σήμερα οἱ Ἕλληνες, σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς τιμοῦμε τούς πεσόντες στά πεδία τῶν μαχῶν τοῦ 1940-41. Τιμοῦμε ὅσους συνεισέφεραν στήν Ἐθνική Ἀντίσταση καί συνέχισαν νά ἀγωνίζονται κατά τῶν κατακτητῶν γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας καί δέν λησμονοῦμε τά χιλιάδες ἀθῶα θύματα τῆς Κατοχῆς. Διατηροῦμε ζωντανό τό μήνυμα τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου καί ἄσβεστο τό πνεῦμα τοῦ 1940 καί ἀναγνωρίζουμε πόσο ἐπίκαιρα παραμένουν σήμερα.

Στήν ἔθνική ἡρωϊκή προσπάθεια πού ξεκίνησε μέ τό ΟΧΙ τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου, ὅπως καί σέ κάθε ἄλλη ἔθνική προσπάθεια, κρίσιμη ἦταν ἡ ἐνεργή συμμετοχή καί ἡ πολύτιμη συνεισφορά τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς διασποράς. Ἔχει καταγραφεῖ ἱστορικά ἡ σπουδαία συνδρομή τῆς ὁμογένειας στή Μέση Ἀνατολή καί εἰδικότερα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῶν Ἱεροσολύμων, γιά τήν ὁποία ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὑπερήφανη καί εὐγνώμων.

Στήν προσπάθεια τῆς συσπείρωσης ὅλων τῶν δυνάμεων τοῦ ἔθνους, μέ σκοπό τήν ἠθική καί πνευματική ἀνάταση καί ἀνθεκτικότητά του στίς πολλές ἀντιξοότητες, τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἀποτέλεσε πάντοτε ξεχωριστό σημεῖο ἀναφοράς, μακραίωνη, ἀνεξίτηλη σφραγίδα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν οἰκουμενικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ ἀφοσίωση τῆς Ἀγιοταφίτικῆς Ἀδελφότητος στό ἔργο της, εἶναι ἀπόδειξη τοῦ ἰσχυροῦ κυττάρου ἐπιβίωσης τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης πού ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας πηγή δύναμης, ἔμπνευσης καί αἰσιοδοξίας γιά τό μέλλον. Μιάς παράδοσης πού ἀποδεικνύεται πολύτιμη σήμερα καί στό πλαίσιο τῶν προσπαθειῶν γιά συνεννόηση, σταθερότητα καί εἰρήνευση στην πολύπαθη περιοχή τῶν Ἀγίων Τόπων.

Ἡ σημερινή ἐπέτειος μᾶς προτρέπει νά ἀναλογιστοῦμε τήν σημασία τοῦ συμβολισμοῦ τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου 1940 γιά τόν Ἑλληνισμό σήμερα. Τό ΟΧΙ ἐκφράσθηκε ἀπό ἀνθρώπους πού πολέμησαν, γιατί ἐπιθυμοῦσαν νά ζήσουν εἰρηνικά, ἐλεύθεροι, μέ ἀξιοπρέπεια καί κοινωνική δικαιοσύνη. Ἡ ἀδιάσπαστη ἐνότητα καί ἡ σύμπνοια πού ἐπέδειξαν ὁ πατριωτισμός, τό αἶσθημα ἱστορικῆς εὐθύνης αὐταπάρνησης αὐτοθυσίας καθώς καί τό κουράγιο καί ἡ ἐπιμονή πού τούς θωράκισαν στά χρόνια τοῦ πολέμου καί τῆς κατοχῆς, μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ἡ ἰκανότητά μας νά ἀνακάμπτουμε καί νά μεγαλουργοῦμε ἦταν καί παραμένει ἀστείρευτη. Ἡ εὐθύνη νά κατανοήσουμε τό μήνυμα αὐτό, νά τό μεταδώσουμε στίς νεώτερες γενιές καί νά προχωρήσουμε ἐνωμένοι ὅπως τότε, μέ ἀποφασιστικότητα, εἶναι μεγάλη.

Ζήτω ἡ 28^η Ὀκτωβρίου, Ζήτω ἡ Ἑλλάδα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

<http://youtu.be/zPzwhR0Wpko>

