

# Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Τήν Τετάρτην, 15<sup>ην</sup> / 28<sup>ην</sup> Ὀκτωβρίου 2015, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Δοξολογία ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς ἐορτῆς τῆς 28<sup>ης</sup> Ὀκτωβρίου 1940.

Ἡ Δοξολογία αὕτη προσηνέχθη πρός τόν θεόν ὡς εὐχαριστία πρός Αὐτόν διὰ τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἔθνους ἡμῶν ἐκ τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς τοῦ 1940-1944 καί ὡς δέησις πρός Αὐτόν διὰ τήν ἀνάπαυσιν τῶν ἡρώων τοῦ ἀδυσωπήτου καί ἀνίσου ἐκείνου ἀγῶνος ἐναντίου τοῦ τυράννου τῶν ἀντισταθέντων ἀγωνισθέντων καί ἐνδόξως πεσόντων.

Τῆς Δοξολογίας ταύτης προέστη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ ἐνδεδυμένων δι' ὠμοφορίου καί ἐπιτραχηλίου τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Ἱερομονάχων Ἀγιοταφίτων ἐνδεδυμένων δι' ἐπιτραχηλίου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, προσευχομένων μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας Ἱεροσολύμων καί μελῶν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Ἀπολυθείσης τῆς Δοξολογίας, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε διὰ τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἔπεται:

Ἐξοχώτατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος

Σεβαστοί ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί.

Ἡ ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία ὀλοθύμως συμμετέχουσα μετὰ τῆς Γεραρᾶς Ἀγιοταφίτικῆς Ἀδελφότητος εἰς τόν ἐορτασμόν τῆς σημερινῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς ἐποποιΐας τῆς 28<sup>ης</sup> Ὀκτωβρίου τοῦ 1940, ὀφειλετικῶς ἀνέπεμψεν, ἀφ' ἑνός μὲν εὐχαριστήριον Δοξολογίαν τῷ ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως, ἐπί τῇ θραύσει τῶν εἰσβολέων καί τῇ συντριβῇ τῶν ὑπεναντίων δυνάμεων τοῦ ἀπανθρώπου Ναζισμοῦ καί Φασισμού.

Ἀφ' ἑτέρου δέ ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἡρωϊκῶς καί ἐνδόξως πεσόντων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν ὑπέρ προασπίσεως τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος καί τοῦ ἱεροῦ ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ ὑπέρ τῆς προασπίσεως τῶν ἐθνικῶν συνόρων ἀγῶν, ὑπῆρξεν πανθομολογουμένως θαῦμα μέγα τοῦ ψυχικοῦ σθένους, τῆς φιλοπατρίας ἀλλά καί τῆς ἀσαλεύτου πίστεως εἰς Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα, τοῦ εὐσεβοῦς γένους τῶν

Ἑλλήνων. «Αὐτοί, δηλονότι οἱ ὑπεναντίοι συνεποδίσθησαν καί ἔπεσον, ἡμεῖς δέ ἀνέστημεν καί ἀνωρθώθημεν» κατά τόν ψαλμῶδόν (Ψαλμ. 19,9). Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ὁ ἱερός κλῆρος ὄχι μόνον συμμετέσχεν ἐνεργῶς εἰς τόν ἱερόν τοῦτον ἀγῶνα κατά τῶν δυνάμεων τοῦ ἄξονος ἀλλά ἀνέδειξεν πλειάδα ἐθνομαρτύρων ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν ἀπλῶν αὐτοῦ ἱερέων καί μοναχῶν, οἵτινες οὐκ ἐπησχύνθησαν τό μαρτύριον τῆς δικαιοσύνης τοῦ Κυρίου (2 Τιμ. 1,8).

Ἡ σημερινή ἐπέτειος τοῦ «Ἵλι» τῆς 28<sup>ης</sup> Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 δέν πρέπει νά θεωρῆται ἀπλῶς γεγονός ἐθνικῆς ἱστορικῆς μνήμης ἀλλά μάλλον σάλπισμα ἐγρηγόρευσης ἐν ὄψει τῶν συνεχιζομένων ἐγκλημάτων αἵματος καί ποικίλων ἐκβιασμῶν ἀπεχθῶν κατά τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος ἢ θρησκευματος.

Ἐστω ἡ μνήμη τῶν ἡρωϊκῶς πεσόντων μαρτύρων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν σημεῖον ἀναφορᾶς καί παράδειγμα πρὸς μίμησιν τῶν τιμώντων αὐτοῦς.

Υψώσωμεν τό ποτήριον ἡμῶν καί βοήσωμεν

**Ζήτω ἡ 28<sup>η</sup> Ὀκτωβρίου τοῦ 1940!**

**Ζήτω ἡ Ἑλλάς!**

**Ζήτω τό εὐσεβές γένος τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων σὺν τῇ Ἀγιοταφίτικῇ ἡμῶν Ἀδελφότητι!**

**Χρόνια Πολλά.**

Ὁ δέ ἐκλαμπρότατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης προσεφώνησε διὰ τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἑλληνοισί:

*Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, Σεβαστοὶ Πατέρες, κυρίες καὶ κύριοι*

*Τὴν αὐγὴ τῆς 28<sup>ης</sup> Ὀκτωβρίου 1940, ἡ Πατρίδα μας κλήθηκε νά δώσει μία ἱστορικὴ ἀπάντηση στὴν λαίλαπα τῶν δυνάμεων τοῦ Φασισμού καὶ τοῦ Ναζισμού ποὺ σάρωναν τὴν Εὐρώπη. Κλήθηκε νά ἀντιμετωπίσει τὸν πανίσχυρο ἄξονα ποὺ ὠλοφύροντο στὴν τραγωδία τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου καὶ βύθιζε τοὺς λαοὺς τῆς ἡπείρου μας στὸ σκότος τῆς τυραννίας. Κλήθηκε νά υπερασπισθεῖ, στὸ λίκνο τοὺς, τὶς θεμελιώδεις ἰδέες τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας καὶ πολιτισμοῦ, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν δημοκρατία, ποὺ παραβιάζονταν καὶ καταλύονταν ἀπὸ τὴν βαρβαρότητα, τὸν αυταρχισμό καὶ τὴν μισαλλοδοξία. Κλήθηκε νά ἀντισταθεῖ στὸν ἐπιβουλέα τῆς ἐθνικῆς τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς εδαφικῆς τῆς ἀκεραιότητος.*

*Ἡ Ἑλλάδα, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ στὴν μακρὰ ἱστορικὴ τῆς διαδρομὴ ἀνά τοὺς αἰῶνες, ἀπέδειξε ὅτι διέθετε τὶς δυνάμεις γιὰ νά ἀρθεῖ στὸ ὕψος τῶν κρίσιμων περιστάσεων καὶ νά ἐπιτελέσει στὸ ἀκέραιο τὸ καθήκον τῆς. Ἀπέρριψε τὸ ἱταμὸ τελεσίγραφο ποὺ ἀπαιτοῦσε τὴν παραχώρηση τῆς ἐθνικῆς τῆς κυριαρχίας. Ἀπάντησε μὲ ἕνα βροντερό καὶ υπερήφανο «ὄχι» ποὺ ἀποκαθιστοῦσε τὴν ἱστορικὴ συνέχεια μὲ τὸ εἶδος ἡρωικὸ «μολὼν λαβέ» ἄλλων ἐποχῶν.*

Ημέρα τιμής και μνήμης για το Έθνος μας η σημερινή, καταγεγραμμένη ανεξίτηλα στη συλλογική μας συνείδηση ως θεμέλιο της εθνικής μας ταυτότητας. Ο απανταχού Ελληνισμός, σύσσωμος και με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, εορτάζει την επέτειο της 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1940, ως μίας εκ των πλέον ενδόξων σελίδων της σύγχρονης ιστορίας του. Εορτάζει την μεγαλειώδη και ομόθυμη απόφαση του να ορθώσει το ηθικό του, πρωτίστως, ανάστημα και να δώσει με αυταπάρνηση τον υπέρ βωμών και εστιών αγώνα για την προάσπιση των υψηλών ιδανικών των εθνικών δικαίων και της ελευθερίας.

Οδηγούμενοι από τα διδάγματα της ιστορίας τους, εμφορούμενοι από ύψιστα πατριωτικά αισθήματα και τιμώντας τις ιερές και απαράγραπτες παρακαταθήκες των προγόνων τους, οι Έλληνες του '40, με ηρωισμό, απaráμιλλο σθένος και αυτοθυσία, αποδύθηκαν σε μία πάνδημη προσπάθεια και κατόρθωσαν να απωθήσουν τον πανίσχυρο εισβολέα πέραν των Ελληνοαλβανικών συνόρων, προκαλώντας τον παγκόσμιο θαυμασμό και τη διεθνή αναγνώριση. Παράλληλα, το έπος της Πίνδου είχε καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη και την τελική νικηφόρα έκβαση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία σήμανε την κατίσχυση της ελευθερίας έναντι του αποτρόπαιου και ακραίου ολοκληρωτισμού.

Το πνεύμα του 1940 διατηρήθηκε άσβεστο και στα μετέπειτα χρόνια της κατοχής και της αντίστασης κατά του Ναζισμού, στην οποία συμμετείχε ενεργά ο Ελληνισμός όχι, μόνον, του μητροπολιτικού μας κέντρου αλλά και της διασποράς. Ιδιαίτερη και σημαντική ήταν εδώ η συμβολή της Ομογένειας της Μέσης Ανατολής και, ειδικότερα, της κοινότητας των Ιεροσολύμων.

Η 28<sup>η</sup> Οκτωβρίου αποτελεί ιερά παρακαταθήκη του Γένους και το μήνυμά της παραμένει πάντα αναλλοίωτο και επίκαιρο. Με εθνική ενότητα και ομοψυχία, εθνική αξιοπρέπεια, σεβασμό στις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Έθνους καθώς και πίστη στις αστείρευτες δυνάμεις και τις αρετές του Ελληνισμού θα πρέπει και σήμερα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής. Την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, τα ανοικτά εθνικά μας θέματα καθώς και την αστάθεια που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή μας.

Στην προσπάθειά μας αυτή απαιτείται συμπόρευση όλων των δυνάμεων του Έθνους, μεταξύ των οποίων περίοπτη θέση κατέχει το παλαιό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ως άσβεστος φάρος της Ορθοδοξίας αλλά και των οικουμενικών αξιών του Ελληνισμού. Η ακλόνητη πίστη, το έργο και η αφοσίωση της Αγιοταφίτικης Αδελφότητας στην αποστολή της αποτελούν για όλους μας ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο. Παράλληλα, βεβαίως, είμαστε υπερήφανοι για τη γενικότερη αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει η Μητέρα των Εκκλησιών ως παράγοντας σταθερότητας και καταλλαγής στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής και των Αγίων Τόπων.

Αποτίουμε, σήμερα, τον ελάχιστο φόρο τιμής στους άξιους θεματοφύλακες και συνεχιστές των παραδόσεων μας, που έπεσαν στον υπέρ πάντων αγώνα για την ελευθερία της Πατρίδας. Στεκόμαστε με δέος μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής τους, με ευγνωμοσύνη μπροστά στις θυσίες τους και με υπερηφάνεια μπροστά στον ηρωισμό τους. Τιμάμε τη μνήμη τους και την προσφορά τους.

Η σημερινή επέτειος προσφέρεται για περίσκεψη και βαθύτερο στοχασμό για το μέλλον. Ας αναλογιστούμε το χρέος και τις ευθύνες μας απέναντι στην Ιστορία μας και το Έθνος. Ας δώσουμε με ομοψυχία και αξιοπρέπεια τον αγώνα για την προστασία της Ελλάδος και τη διαφύλαξη των παραδόσεων και του πολιτισμού μας.

Με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού, ας ευχηθούμε για τη δοκιμαζόμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής να επικρατήσει ειρήνη και να επιτευχθεί μία δίκαιη λύση του Παλαιστινιακού και για την πατρίδα μας να ξεπεράσει, σύντομα και με επιτυχία, τη δυσμενή συγκυρία, επιβεβαιώνοντας τη θέση που κατέχει δικαιωματικά και της αξίζει στο προσκήνιο της Ιστορίας.

Ζήτω η 28<sup>η</sup> Οκτωβρίου 1940. Ζήτω το Έθνος.

Έκ τής Αρχιγραμματείας.

<http://youtu.be/gfwRB6RIyv8>

