

# ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Τήν Τρίτην, 15ην /28ην Όκτωβρίου 2014, ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῇ Ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 28ης Όκτωβρίου 1940.

Ἡ Δοξολογία αὕτη ἐτελέσθη ὡς ὀφειλομένη εὐχαριστία εἰς τόν θεόν διά τήν βοήθειαν Αύτοῦ εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς Ἰταλικῆς καὶ Γερμανικῆς κατοχῆς τοῦ 1940 καί ὡς δέησις διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ἡρωϊκῶν τότε ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος ἀγωνισαμένων καί πεσόντων πατέρων ἡμῶν.

Τῆς Δοξολογίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ήμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὔτῷ τῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων τοῦ Πατριαρχείου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη μετά τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Προξενείου καί τῶν συμπροσευχομένων μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας.

Μετά τήν Δοξολογίαν ταύτην ἡκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αύτοῦ:

Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἄγιοι Πατέρες καί σεβαστοί ἀδελφοί,  
εὐλαβεῖς προσκυνηταί, ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Σήμερον ἐπέτειος τοῦ ιστορικοῦ πλέον «Όχι» τῆς ἐποποιίας τῆς 28ης Όκτωβρίου τοῦ 1940 σύσσωμος ἡ Γεραρά τῶν Ἀγιοταφιτῶν ἡμῶν ἀδελφότης μετά τοῦ χριστεπωνύμου λαοῦ κατήλθομεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔνθα ἀνεπέμψαμεν εὐχαριστήριον Δοξολογίαν εἰς τόν Ἅγιον Τριαδικόν θεόν ἐπί τῇ, ἄχρι τελικῆς ἐκτοπίσεως, ἀντιστάσει κατά τῶν ἀπανθρώπων κατοχικῶν δυνάμεων τοῦ Ναζισμοῦ καί τοῦ φασισμοῦ.

Προσέτι δέ ἐτελέσαμεν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως ἐν χώρᾳ ζώντων τῶν ψυχῶν τῶν ἐνδόξως ἀγωνισαμένων καί ἡρωϊκῶν πεσόντων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν ὑπέρ προασπίσεως τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί διαφυλάξεως τῆς πατρίου ἔδαφικῆς ἀκεραιότητος.

Ἡ ἐπετειακή ἀνάμνησις τοῦ ἡρωϊκοῦ ὄντος τούτου γεγονότος ἀποτελεῖ ἀφ' ἔνός μέν ἀπότισιν χρέους ἵεροῦ πρός τούς ὑπέρ τοῦ ὑπερτάτου ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, πεσόντας πατέρας καί ἀδελφούς ἡμῶν, ἀφ' ἐτέρου δέ δίδαγμα διά τήν σύγχρονον ἡμῶν γενεάν, ἡ ὅποία εύρισκεται ἀντιμέτωπος μέ τήν ἀναβίωσιν τοῦ ὁρατοῦ πλέον φαινομένου νέας μορφῆς Ναζισμοῦ καί φασισμοῦ, ἐν ὀνόματι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ κατά τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τόσον ἀτομικῶς ὅσον καί συλλογικῶς.

Ἡ δέ ἀναβίωσις τοῦ Ναζισμοῦ καί τοῦ φασισμοῦ ὄφείλεται εἰς τό γεγονός ὅτι τόν τόπον τοῦ θείου Νόμου καί τῆς κατά φύσιν τάξεως κατέλαβεν ἡ ἐθελοθρησκεία τῶν ἀνθρώπων, δηλονότι ἡ ἀταξία καί ἡ ἀνομία, ὡς κηρύττει καί ὁ μέγας Παῦλος λέγων: «Τό γάρ μυστήριον ἥδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας», (Β' θεσ. 2,7). Καί τοῦτο οὐχί θεωρητικῶς ἀλλ' ἐν τῇ πράξει καί μάλιστα ἐν τῇ περιοχῇ ἡμῶν ὡς καί τῷ εύρυτέρῳ χώρῳ τῆς Μέσης Ανατολῆς.

Ή ύπό τῆς Άγιας Έκκλησίας Ἱεροσολύμων, τουτέστιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σταυρικῆς θυσίας καὶ Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁφειλετικῶς τελουμένη ἐπέτειος τοῦ «Όχι» τῆς 28ης Ὁκτωβρίου τοῦ 1940 ἀποτελεῖ τρανήν καὶ ἐπίκαιρον ἀπόδειξιν, κατά τὸν σοφὸν Παῦλον, ὅτι «ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἔξουσίας, πρὸς τὸὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου», (Ἐφεσ. 6,12).

Ἐπί τούτοις, ὑψώσωμεν τό ποτήριον ἡμῶν καὶ ἀναβοήσωμεν: «Ζήτω ἡ 28η Ὁκτωβρίου 1940!»,  
«Ζήτω ἡ Ἑλλάς!»,  
«Ζήτω ἡ Ἀγιοταφιτικὴ ἡμῶν Ἄδελφότης!»,  
«Ζήτω ἡ Ρωμηοσύνη!»

καὶ ἀραβιστί, ἵδε ἡλεκτρονικόν σύνδεσμον:

<https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2014/10/28/7860>

Ο δέ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

Ημέρα τιμῆς καὶ μνήμης για το Εθνος μας η σημερινή. Ο απανταχού Ελληνισμός, σύσσωμος καὶ με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, εορτάζει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, μίας εκ των πλέον λαμπρών καὶ ενδόξων σελίδων της σύγχρονης ιστορίας του. Εορτάζει την μεγαλειώδη καὶ ομόθυμη απόφασή του να ορθώσει το πνευματικό καὶ ηθικό του, πρωτίστως, ανάστημα απέναντι στη δύναμη των ὄπλων του επιβουλέα της εθνικής του ανεξαρτησίας καὶ να δώσει με αυταπάρνηση τον υπέρ βωμῶν καὶ εστιών αγώνα για την προάσπιση των εθνικών του δικαίων καὶ της ελευθερίας του.

Λαοί που ξεχνούν τις καταβολές καὶ τη διαδρομή τους είναι καταδικασμένοι στη λήθη της Ιστορίας. Η Ελλάδα, όμως, λίκνο πολιτισμού καὶ γενέτειρα της δημοκρατίας, έχοντας επίγνωση του παρελθόντος της, εκαλείτο, καὶ πάλι, να δώσει το παρών στον αγώνα του ελεύθερου κόσμου κατά των δυνάμεων της τυραννίας.

Την αυγή της 28ης Οκτωβρίου 1940 η Ελλάδα απαντούσε, για μία ακόμη φορά στην μακραίωνη ιστορική της διαδρομή, σε ένα ιταμό τελεσίγραφο, των δυνάμεων του ἀξονα αυτή τη φορά, που απαιτούσαν την παραχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Το «μολών λαβέ» των Θερμοπυλών αντηχούσε καὶ πάλι από τα βάθη της Ιστορίας καὶ γινόταν το υπερήφανο ὄχι στα βουνά της Πίνδου.

Οδηγούμενοι από τα διδάγματα της ιστορίας τους, εμφορούμενοι από ύψιστα πατριωτικά αισθήματα καὶ τιμώντας τις ιερές καὶ απαράγραπτες παρακαταθήκες των προγόνων τους, οι Ελληνες ἔκαναν καὶ πάλι το καθήκον τους. Υπερασπίστηκαν με ηρωισμό καὶ αυτοθυσία την πατρογονική γη.

Πιστεύοντας στον δίκαιο αγώνα τους αποδύθηκαν σε μία υπεράνθρωπη καὶ πάνδημη προσπάθεια, με συμμετοχή ολόκληρου του λαού. Με τις μικρές τους δυνάμεις καὶ τα περιορισμένα μέσα που διέθεταν αντιστάθηκαν με απαράμιλλο σθένος κατά του αριθμητικά πολύ υπέρτερου καὶ πανίσχυρου εχθρού. Κατόρθωσαν ὄχι μόνο να καθηλώσουν αλλά καὶ να απωθήσουν τον εισβολέα πέραν των Ελληνοαλβανικών συνόρων, υψώνοντας τη γαλανόλευκη σε περιοχές με Ελληνικούς πληθυσμούς.

Ο περίπατος που είχαν σχεδιάσει οι επιτιθέμενοι εξελίχθηκε σε πανωλεθρία

τους. Η Ελλάδα είχε σταματήσει την προέλαση των δυνάμεων που βύθιζαν την Ευρώπη στο σκότος ενός βάρβαρου, απάνθρωπου και ακραίου ολοκληρωτισμού. Η ηρωική αντίσταση των Ελλήνων στο Αλβανικό μέτωπο καθυστέρησε την εκδήλωση της Γερμανικής επίθεσης κατά της τότε Σοβιετικής Ένωσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν καθοριστικά στην εξέλιξη και την τελική έκβαση του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, την επικράτηση των Συμμάχων και την κατίσχυση των ιδεών της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η Ελλάδα γινόταν και πάλι επίκεντρο ιστορικών διεθνών εξελίξεων και προκαλούσε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Το πνεύμα του 1940 διατηρήθηκε άσβεστο και στα μετέπειτα χρόνια της αντίστασης κατά του Ναζισμού. Ο Ελληνισμός της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, στην οποία βρισκόμαστε, είχε τη δική του σημαντική συμβολή. Ιδιαίτερα τιμητική θέση σε αυτό το κεφάλαιο της Ιστορίας κατέχει η τότε ακμάζουσα Ελληνική Κοινότητα των Ιεροσολύμων, η οποία υποστήριξε γενναίοδωρα και έδωσε καταφύγιο στους πατριώτες που συνέχιζαν από εδώ τον αγώνα.

Στην σημερινή εποχή της έκπτωσης των αξιών, των τοπικών και περιφερειακών κρίσεων και των πολλαπλών προκλήσεων ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, οι λαοί έχουν ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, ισχυρών ιστορικών ερεισμάτων και εθνικών αφηγημάτων.

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ιερά παρακαταθήκη του Γένους και το μήνυμα της παραμένει πάντα αναλλοίωτο και επίκαιρο. Με εθνική ενότητα και ομοψυχία, εθνική αξιοπρέπεια, σεβασμό στις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Έθνους καθώς και πίστη στις αστείρευτες δυνάμεις και τις αρετές του Ελληνισμού θα πρέπει και σήμερα να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής.

Χρέος μας, σήμερα, είναι να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας και να επανέλθουμε στον δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης, της ευημερίας και της πνευματικής δημιουργίας. Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά και είμαστε αισιόδοξοι ότι οι θυσίες του Ελληνικού λαού έχουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Η προσπάθεια αυτή είναι πανεθνική και δεν μπορεί να εξαντλείται στα όρια του Μητροπολιτικού μας Κέντρου. Ο απόδημος Ελληνισμός διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Το παλαιόφατο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφιτική Αδελφότητα, με την μακραίωνη και πολύπτυχη προσφορά τους στους Αγίους Τόπους και το ύψιστο ποιμαντικό τους έργο ως προς τους Χριστιανούς της περιοχής, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα σταθερότητας στην άκρως ευαίσθητη και εύφλεκτη ευρύτερη Μέση Ανατολή, για την οποία και εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε να βρει, σύντομα, τον δρόμο της καταλαγής, και της δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Παλαιστινιακού, με ειρηνική συμβίωση των δύο λαών. Παράλληλα, αποτελούν άσβεστο φάρο τόσον της Ορθοδοξίας όσον και των διαχρονικών πνευματικών αξιών του Οικουμενικού Ελληνισμού. Η ακλόνητη πίστη και αφοσίωση στην αποστολή τους, το υψηλό φρόνημα και οι αγώνες τους, υπό αντίξοες συνθήκες, μέχρι σήμερα, τιμούν την Ελλάδα και αποτελούν για όλους μας ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο αλλά και πηγή έμπνευσης και εμψύχωσης.

Το έπος του 1940 έχει καταγραφεί ανεξίτηλα στη συλλογική μας μνήμη ως στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και συνείδησης.

Αποτίουμε, σήμερα, τον ελάχιστο φόρο τιμής στους άξιους θεματοφύλακες και συνεχιστές των παραδόσεων μας, που έδωσαν και τη ζωή τους στον υπέρ πάντων αγώνα για την ελευθερία της Πατρίδας. Στεκόμαστε με δέος μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής τους, με ευγνωμοσύνη μπροστά στις θυσίες τους και με υπερηφάνεια μπροστά στον ηρωισμό τους. Τιμάμε τη μνήμη τους και την προσφορά τους. Αυτοί έκαναν το καθήκον τους.

Ας αναλογιστούμε και εμείς το δικό μας χρέος και τις δικές μας ευθύνες απέναντι στην Ιστορία μας και το μέλλον του Εθνους.

Ζήτω η Ελλάδα!

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

Έκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

<http://youtu.be/-taQKPnIK3M>

