

# ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗΙ ΕΘΝΙΚΗΙ ΕΠΕΤΕΙΩΙ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821.

Τήν Δευτέραν, 12<sup>η</sup> /25<sup>η</sup> Μαρτίου 2013, περί ώραν 10<sup>η</sup> π.μ. ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Δοξολογία ἐπί τῇ Ἑθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 1821.

Τῆς Δοξολογίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατέρων καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐνδεδυμένων τῶν Ἀγιοταφιτῶν Ἅρχιερέων δι' ἐπιτραχηλίου καὶ ὀμοφόρου, τῶν Ἱερομονάχων δέ δι' ἐπιτραχηλίου καὶ φελονίου, παρουσίᾳ του Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου μετά συνεργατῶν αὐτοῦ καὶ τῇ παρακολουθήσει μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα.

Εἰς τήν Δοξολογίαν ἀνεπέμφθη εὐχαριστία πρός τόν θεόν διά τήν βοήθειαν Αὔτοῦ νά ἀπελευθερωθῆ τό ἔθνος ἡμῶν ἐκ τῆς πικρᾶς, τεσσάρων αἰώνων, δουλείας καὶ δέησις περί ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀγωνιστῶν Πατέρων ἡμῶν τῶν ἀποτολμησάντων τήν Ἐπανάστασιν καὶ ἐπιτυχόντων τό θαῦμα τοῦτο τῆς ἐλευθερίας ἡμῶν.

Ἄμα τῇ ἀπολύσει τῆς Δοξολογίας, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα. Ἐνταῦθα ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατέρων ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπηύθυνε τήν κάτωθι προσφώνησιν Αὔτοῦ,

“Ἐκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος

Κ. Σωτήριε Αθανασίου,

Ἄγιοι Πατέρες καὶ Ἄδελφοί,

Ἄγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἡ 25<sup>η</sup> Μαρτίου εἶναι ἡμέρα μνήμης ἐπι τῇ ἀπελευθερώσει καὶ τῇ παλλιγεννεσίᾳ τοῦ εύσεβοῦς γένους τε καὶ ἔθνους ἐκ τῆς Ὁθωμανικῆς δουλείας καὶ τυραννίδος. Διά τοῦτο σήμερον ἐορτάζομεν τήν ἐκατοστήν ἐνενηκοστήν δευτέραν (192) ἐπέτειον τῆς ἔθνεγερσίας τοῦ 1821.

Ἡ Γεραρά Ἀγιοταφιτική ἡμῶν Ἄδελφότης, συμμετέχονσα εἰς τήν χαράν τοῦ ἱεροῦ τούτου γεγονότος, σύσσωμος κατῆλθεν εἰς τόν Πανιέρου Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα καὶ ἀνέπεμψεν εὐχαριστήριον δοξολογίαν εἰς τόν Ἀγιον Τριαδικόν θεόν ἐπί τῇ προσγενομένῃ τῷ ἔθνει ἡμῶν θείᾳ εὐεργεσίᾳ.

Ἐτι δέ ἵκετηρίους ἐντεύξεις καὶ δεήσεις ἀνέπεμψεν ὑπέρ ἀναπαύσεως εἰς χώραν ζώντων τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀγωνισαμένων καὶ ἐνδόξως ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀγῶσιν τοῦ εύσεβοῦς γένους τε καὶ ἔθνους τῶν Ρωμαίων πεσόντων καὶ μαρτυρικῶς ἀναιρεθέντων.

Ἡ ἀγία ἡμῶν Ἐκκλησία καυχᾶται ἐν Κυρίῳ, διότι τό δένδρον τῆς ἐλευθερίας ἐκ τῆς δουλείας τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἀλλοθρήσκων ἐποτίσθη μέ τό αἷμα τῆς πλειάδος τῶν μαρτύρων τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Τοιοῦτοι μάρτυρες ύπέρ πίστεως, πατρίδος καί τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίᾳς κοσμοῦν καί τό Ἀγιολόγιον τῆς Ἑκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἀφανῶς μέν ἄλλα ἔνεργῶς δέ συμμετέσχεν εἰς τήν τοῦ γένους καί ἔθνους ἡμῶν παλλιγενεσίαν.

Ἐύγνωμόνως τιμῶντες καί ἡμεῖς τήν ἐπέτειον τῆς 25<sup>ης</sup> Μαρτίου τοῦ 1821,  
ὑψώνομεν τό ποτήριον ἡμῶν καί ἀναφωνοῦμεν:

Ζήτω ἡ 25<sup>η</sup> Μαρτίου τοῦ 1821!

Ζήτω τό εύσεβές ἡμῶν γένος καί ἔθνος!

Ζήτω ἡ Ἑλλάς!

Ζήτω ἡ Ἀγιοταφιτική ἡμῶν Ἀδελφότης!

Ἐτη πολλά”.

ὸ δέ Γενικός Πρόξενος κ. Σωτήριος Ἀθανασίου προσεφώνησε αὐτόν

διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

«Ελευθερία ἡ θάνατος» είναι η φράση με την οποία ἀρχισε ο μεγάλος  
αγώνας για την απελευθέρωση του Εθνους , επέτειο που ἔχουμε την τιμή  
να εορτάζουμε σήμερα στο Πάνσεπτο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Τα  
ιστορικά γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά. Ας μείνουμε λοιπόν σήμερα  
στις ιδέες της Επανάστασης και κυρίως στην υπέρτατη ιδέα της Ελευθερίας.

«Καλύτερα μιας ὥρας ελεύθερη ζωή

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή».

Ἐσχατη λοιπόν υπόθεση η ελευθερία. Οπως ἐσχατος είναι και ο θάνατος. Η  
επίδειξη αυτοθυσίας που τόσο συχνά καταμαρτυρείται προσδιορίζει και την  
Υπέρτατη θέση της ελευθερίας στην ανθρώπινη ζωή.

Η Ελευθερία ἔχει τρεις χειροπιαστές όψεις: Την Ανεξαρτησία, την Δημοκρατία  
και την κορύφωση του πολιτειακού βίου με την κατάκτηση της Πολιτικής  
Ελευθερίας.

Ο αγώνας ανεξαρτησίας των Ελλήνων ἔδειξε ότι ερήμην καθεστώτος  
αυτοκρατοριών, υπερεθνικών δομών και ιδεολογικών αντιλήψεων η πίστη στο  
υπέρτατο αγαθό υπερισχύει όλων. Είναι η πνευματική μαγιά που βρίσκεται στον  
πυρήνα των αξιώσεων ελευθερίας και που περιέχει πολύ δύναμη για να μπορεί να  
στηρίξει αγώνες ελευθερίας κατά τυράννων απείρως υπέρτερης ισχύος.

“Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια Να βρω τα σκαλοπάτια Που παν στην  
λευτεριά

*Μπορεί σε κάποια μάχη, γραμμένο η μοίρα νάχει, να μη γυρίσουμε. Μα πάμε με καμάρι*

*Και λέμε όποιον πάρει, και θα νικήσουμε”!*

*Απαγγέλλει ο αμούστακος Ρήγας Φεραίος της Κύπρου, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο τελευταίος που απαγχονίστηκε σε ηλικία 18 χρονών κληροδοτώντας μας εκατοντάδες ποιήματα για την Ελευθερία και την Ελλάδα.*

*Ας θυμηθούμε τώρα την περίοδο 1821-1828. Ο Ιμπραήμ έχει αποβιβαστεί, έχει καταλάβει σχεδόν όλη την Πελοπόννησο και ετοιμάζεται να προχωρήσει προς την περιοχή πέρα από το Ναύπλιο και τρέχει ο Μακρυγιάννης και φτιάχνει τα ταμπούρια, τα ελάχιστα που είχε εκεί, στους Μύλους, ακριβώς απέναντι από το Ναύπλιο. Και ο Νάυαρχος Δεριγνύ είδε την κίνησή του, πάει κοντά με το πλοίο, του ζητάει να τον δει και του λέει τι είναι αυτή η τρέλλα που κάνεις, μπορείς να αντιμετωπίσεις εσύ με λίγους άνδρες αυτόν τον τεράστιο στρατό του Ιμπραήμ;*

*Και γράφει στα απομνημονεύματα του ο Μακρυγιάννης: «Και ήρθε να μου πει αυτό που κάνω είναι τρελλό. Και του απάντησα, μπορεί να είμαστε λίγοι και μπορεί να σκοτωθούμε, αλλά εμείς εδώ που είμαστε έχουμε πάρει απόφαση να πεθάνουμε. Και όποιος πάρει απόφαση να πεθάνει, μπορεί και να χάσει, αλλά μπορεί και να κερδίσει». Και τις περισσότερες φορές αυτός που έχει πάρει απόφαση να κερδίσει, κερδίζει. Κερδίζει όποιος έχει πάρει απόφαση να αγωνιστεί.*

*Η ιστορία συνεχίσθηκε και σε επόμενες περιόδους, όταν το Έθνος αναγκάσθηκε και πάλι να συνεχίσει τιτάνιους αγώνες για την επιβίωσή του. Μεθύσαμε με «το αθάνατο κρασί του 21», αποδείξαμε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι οι Έλληνες είμαστε φτιαγμένοι από μια άλλη πάστα, που κουβαλούμε αιώνες πολιτισμού και ανθρωπισμού.*

*Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα που θα ήθελα να μεταδώσω σήμερα, που η χώρα μας αντιμετωπίζει πλήθος σοβαρών προβλημάτων και προκλήσεων. Ο εορτασμός της Εθνικής επετείου έχει ουσιαστικό νόημα, μόνο αν συνδέεται με τις ιδέες που προβάλλει, με τις σημερινές συνθήκες, με την εξαγωγή συμπερασμάτων. Και το συμπέρασμα από τον Αγώνα για την Ανεξαρτησία και τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν είναι Αγώνας. Αγώνας με αξιοπρέπεια, με αποφασιστικότητα, με σοβαρότητα, με υπερηφάνεια. Και να είσθε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε!*

**ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!**

**ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!"**

Μετά ταῦτα, ὁ κ. Γενικός Πρόξενος παρέθεσε δεξίωσιν εἰς τό Γενικόν Προξενεῖον ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει πλησίον τοῦ Πατριαρχείου.

Η ἀκολουθία μετεδόθη ζωντανά ἐκ τοῦ Δικτυακοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Πατριαρχείου, ἵδε ἡλεκτρονικόν σύνδεσμον:  
<https://jerusalem-patriarchate.info/2012/12/26/7446/>

**Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.**

<http://youtu.be/JZ5GkQoDwHs>

ngg\_shortcode\_0\_placeholder